

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Borre Van de walle
Schouwbroekstraat 83
9921 Vinderhoute

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021



Het hoekje van de eenheidsleiding



Beste ouders, leden en sympathisanten

De laatste editie van ons boekje 'Steeds bereid' dateert ondertussen al van een jaar geleden, dat alleen al bewijst dat we opnieuw geen normaal scoutsjaar achter de rug hebben. Zowel Herfstkamp als Paaskamp zijn niet kunnen doorgaan, scoutsvergaderingen mochten tijdelijk niet georganiseerd worden voor de oudsten, scouts in groepjes van 10, 25 of 50, we hebben het allemaal meegemaakt dit jaar... Wat zeker moet vermeld worden is de onuitputtelijke motivatie van onze leidersploeg! Bij elke nieuwe aanpassing van de regels stond de leiding opnieuw klaar om een leuke namiddag te organiseren voor de leden. We hebben tot eind juni moeten wachten om met de hele leidersploeg samen te mogen komen, maar ook vanop afstand en met wat extra moeite is de leidersgroep erin geslaagd om steeds klaar te staan voor de kinderen en de werking draaiende te houden. Hiervoor kan de leiding niet genoeg bedankt worden!

We hebben vorig scoutsjaar in schoonheid mogen afsluiten met een schitterend **Groot Kamp** in het Kattenbos. Na de vele verhalen die de kinderen zelf meegebracht hebben uit Lommel, kunnen jullie nu ook de kampartikels van de leiding lezen verder in dit boekje. Dit jaar konden we op de bezochtdag slechts een snack aanbieden, maar voor volgend jaar mogen jullie allemaal de barbecue tijdens de bezochtdag al in de agenda zetten. Tijdens het kamp waren de weergoden ons iets gunstiger gestemd dan de eenheden die hun kamp hebben zien wegdrijven, maar door de regenbuien op het einde van het kamp hebben we wel vrij veel nat materiaal moeten meenemen. Ook de kleine aardeweg tot aan ons stafkamp heeft serieus afgezien van de regen en de vele camions die het gevecht met het pad aangingen. De laatste camion heeft het stafkamp jammer genoeg niet gehaald en had wat extra hulp en paardenkracht nodig van boer Jan zijn tractor om uit de modder te geraken. De leiding heeft dan maar al het materiaal voor in die camion enkele honderden meters verder gedragen (zo'n afbraak telt echt wel als meerdere fitnessbeurten). Het drogen van het materiaal en de tenten heeft voor enkele dagen extra werk gezorgd. De laatste tenten en zeilen zijn nog aan het drogen op ons terrein, maar als we terugdenken aan de 129 kinderen die we een wijs kamp hebben kunnen aanbieden, dan is ook het extra werk zeker de moeite waard.

Voor dit Groot kamp verdienen naast de leidersploeg ook vele anderen een bedanking. Merci aan de **grijzen** (vorige eenheidsleiders) voor de hulp tijdens het organiseren, opstellen en afbreken van het scoutskamp en natuurlijk ook voor de vele ritten naar de Lommelse winkels. Bedankt aan de **Stam** voor de overheerlijke maaltijden tijdens het kamp en om de verschillende takken te helpen waar nodig. Dankuwel **Thierry Verbeke** en **Pascal Eggermont** als chauffeurs voor de camionritten! Merci **familie Van Troys** voor de vele uren scanwerk van de sandwichcodes van La Lorraine, waardoor we dit kamp 6420 sandwiches gekregen hebben! Binnen 10 jaar spreken we nog over 'het sandwichkamp'. 😊

Na het zomerkamp verschuiven veel kinderen naar een oudere leeftijdsgroep, wat altijd wel voor spannende en avontuurlijke vooruitzichten zorgt. Ook in de leidersploeg zijn er steeds wat veranderingen bij het begin van een nieuw scoutsjaar. Drie nieuwe takleidsters staan klaar om de jongste takken onder hun hoede te nemen. **Jacana**, **Lijster** en **Patrijs** hebben de kans gehad om op te groeien tot super goede leidsters onder begeleiding van top takleidsters en zullen nu de fakkel overnemen van **Sika**, **Cavia** en **Ree** als respectievelijke takleidsters van de Teerpoten, Welpen en Wolven. Bij de scouting takken zullen **Koedoe**, **Fitis** en **Wouw** nog een jaartje hun tak begeleiden. We zijn er zeker van dat de nieuwe en meer ervaren takleiding samen met de hele leidersploeg voor een topjaar gaan zorgen! In deze leidersploeg mogen we dit jaar 5 nieuwe leid(st)ers verwelkomen: **Banteng**, **Lemming**, **Markoeb**, **Salamander** en **Spinaap**. Na een voorbereidend seniorjaar zijn zij helemaal klaar om de leidersploeg te versterken.

Naast de komst van enkele nieuwe leiding moet de leidersploeg dit jaar ook **afscheid nemen van ervaren leiding**. 😞 Verderop in dit boekje staat nog een groter afscheidstekstje voor elk van deze toppers, maar we kunnen hen niet genoeg bedanken voor hun inzet binnen De Zwaluw! Een dikke merci aan: **Stokstaartje** (2 jaar leiding), **Lynx** (5 jaar leiding), **Sitta** (5 jaar leiding), **Vos** (6 jaar leiding!) en **Dingo** (8 jaar leiding waarvan 2 als AEL!). Hun jarenlange inzet werd zeer hard geapprecieerd, we hopen dan ook dat we hen nog vaak terug zullen zien op de scouts als Stam.

Ook binnen de eenheidsleiding zijn er enkele veranderingen. Zoals hierboven vermeld zal **Dingo** na vele jaren bij de leidersploeg en eenheidsleiding de actieve leiding verlaten en de Stam versterken. **Ree** zal in zijn plaats als fulltime AEL zich dit jaar volop op eenheidstaken focussen na de mooie opstart van de nieuwe Wolventak vorig jaar. **Sika**, **Wouw** en **Cavia** zullen zowel leiding geven als helpen als AEL (ook zij hebben maar 24u op een dag, dit is zeker een uitdagende combinatie!), **Kameleon** blijft nog een jaartje EL.

Als we iets verder in de agenda bladeren, dan kunnen we al samen uitkijken naar het **Herfstkamp** dat zal doorgaan in de Zozimus in Bekkevoort. Van zaterdag 30 oktober

tot en met woensdag 3 november zal voor het eerst in 2 jaar opnieuw een klein kamp kunnen georganiseerd worden. Wij kijken er alvast enorm naar uit!

Ook zaterdagavond 20 november mag zeker vastgelegd worden in jullie agenda. Onze traditionele **spaghettivond** staat terug op de planning. Wie vorig jaar genoten heeft van de saus bij de spaghettiverkoop zal de heerlijke saus dit jaar kunnen combineren met de onmisbare scoutssfeer tijdens het eetfestijn. Tijdens dit eetfestijn zal er ook direct geproefd kunnen worden van de wijnen en cava die we voor de kerstvakantie zullen verkopen.

Door de eetfestijnen en onder andere de **wijnverkoop** kunnen we als scoutsgroep blijven groeien en investeren in nieuw materiaal en het verouderde materiaal vervangen. Dit jaar kunnen we dan ook trots zijn op de aankoop van onze eigen materiaaltent en verschillende nieuwe grote shelters. De volgende pagina's van dit boekje laten we over aan de verschillende takken, veel leesplezier gewenst! Tot op een van de vergaderingen of tijdens een eetfestijn!

Vriendelijke scoutsgroeten
De eenheidsleiding

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de walle
Eenheidsleider

kameleon@dezwaluw.org

+32 489 44 94 25

Amicale Ree

Febe Declercq

Assistent-Eenheidsleidster

ree@dezwaluw.org

+32 485 77 91 14

Verstandige Wouw

Maarten Depoortere

Assistent-Eenheidsleider

wouw@dezwaluw.org

+32 474 13 76 48

Zorgzame Cavia

Rozan Michiels

Assistent-Eenheidsleidster

cavia@dezwaluw.org

+32 472 68 22 95

Bescheiden Sika

Marthe Theunissen

Assistent-Eenheidsleidster

sika@dezwaluw.org

+32 471 99 68 29

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: **BE40 0014 9451 4463**
 120° FOS De Zwaluw
 Ralingen 53
 9940 Evergem

**DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR HET HERFSTKAMP,
 EIND OKTOBER!!!**

Sociale media

Zoals velen onder jullie weten, zijn ook wij "mee met onzen tijd" en is De Zwaluw al jaren actief op [Facebook](https://www.facebook.com/120eFOSDeZwaluw). Onze pagina vind je terug onder de naam "**120e FOS De Zwaluw**". Als je daar eens een beetje rondsnuffelt, vind je heel wat leuke dingen terug. Zo staan alle totems daarop, van oudleiding tot nieuw getotemiseerden, maar ook organigrammen door de jaren heen en interessante posts zijn daarop te vinden. Liken die handel!

We hebben ook een pagina op [Instagram](https://www.instagram.com/120e_fos_de_zwaluw), "120e_fos_de_zwaluw", waar je leuke foto's van activiteiten en kampen terugvindt. Met een simpele klik op "volgen", blijf je altijd op de hoogte. Zeker de moeite om in het oog te houden.

Solidariteit Op Maat en UiTPAS Gent

Als eenheid van FOS Open Scouting vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft en kan genieten van onze scoutsactiviteiten. Samen met FOS Open Scouting en Stad Gent proberen we daarom de (financiële) drempel naar scouting te verlagen. Het SOM-fonds werd door FOS Open Scouting in het leven geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen & jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe hobby, ook volop genieten van de scouts.



Daarnaast werken we ook samen UiTPAS Gent. UiTPAS Regio Gent is een persoonlijke spaar- en voordeelkaart voor allerlei vrijetijdsactiviteiten in Gent. Iedereen die deelneemt aan de activiteiten van onze scouts, kan via de UiTPAS-app bij ons een QR-code scannen om punten te sparen. Ben je inwoner van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle of Lochristi en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, leefloon of ben je in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding? Dan heb je bovendien recht op een UiTPAS met kansentariaf. Hiermee krijg je 80% korting bij je inschrijving en op kampen. Geef je UiTPAS nummer dan zeker door bij de inschrijving.



Wil je meer informatie over het SOM-fonds, de UiTPAS of ben je benieuwd wie hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust een van de eenheidsleiding en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.

Organigram 2021-2022

Eenheidsleiding
<p>Borre Van de walle – Kameleon – EL Febe Declercq – Ree – AEL Rozan Michiels – Cavia – AEL Maarten Depoortere – Wouw – AEL Marthe Theunissen – Sika – AEL</p>

Teerpoten
<p>Margot Despriet – Jacana – TL Leon Tack – Kapucijnaap – ATL Muna Mann – Lacha – HL Alix De Boever - Emoe – HL Leon Demey – Lemming – HL Matisse Dewever – Banteng – HL</p>

Welpen
<p>Anna Boogaerts – Lijster – TL Marthe Michiels – Chinchilla – ATL Simon Verschelden – Klipdas – ATL Joshua Naessens – Maki – HL Saar Lermytte – Zwaan – HL Gil Declercq – Roodborstje – HL Pepijn Gyselinck – Fodi – HL Emile Eggermont – Spinaap – HL</p>

Wolven
<p>Paulien Mens – Patrijs – TL Amelie Michiels – Hoopoe – ATL Seppe Bovyn – Kantjil – HL Wolf De Vylder – Gnoe – HL Benjamin Meersseman – Gaviaal – HL Ilona Lust – Koala – HL Marie Eggermont – Koi – HL Mirthe Lermytte – Markoeb – HL</p>

Jongverkeners-Jonggidsen
<p>Sara Mens – Koedoe – TL Ramon Demey – Picus – EATL Gilles Dewever – Toko – ATL Jannes Depoortere – Raaf – ATL Tenzin Hoflack – Alpaca – HL Merel Geyskens – Tarbagan – HL Karel Boogaerts – Salamander – HL</p>

Verkeners-Gidsen
<p>Cato Dambre - Fitis – TL Dino Coppens - Fennek – EATL Marthe Theunissen - Sika – AEL Keith De Schryver – Oehoe – ATL Mel Van Rompay – Seriema – HL</p>

Seniors
<p>Maarten Depoortere – Wouw – AEL Rozan Michiels – Cavia – AEL Arne Stroo – Jakhals – MOD</p>

Stam

Jaarplanning 2021-2022

We geven jullie ook graag al de volledige jaarplanning voor het jaar 2021-2022 mee.

maand	dag	begin	omschrijving	eind
september	4	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	11	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	18	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	25		\	
oktober	2	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	9	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	16	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	23	08h30	Leidersweekend	
	30	08h30	Herfstkamp	3/nov
november	6		\	
	13	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	20	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	27	14h	Scoutsactiviteit	17h30
december	4	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	11	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	18	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	25		\	
januari	1		\	
	8		\	
	15	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	22	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	29		\	
februari	5	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	12	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	19	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	26		\	
maart	5	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	12	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	19	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	26		\	
april	2	08h30	Paaskamp	6/apr
	9		\	
	16		\	
	23	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	30	14h	Scoutsactiviteit	17h30
mei	7	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	14	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	21	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	28		\	
juni	4	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	11		\	
	18	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	25	10h	Scoutsactiviteit	17h30

Leidersweekend

Elk jaar organiseren we ook 2 leidersweekenden. Deze educatieve weekenden worden georganiseerd voor alle leiding en seniors. Het aanbod is divers en gepersonaliseerd voor nieuwe én ervaren leiding. Dit leerrijke en sfeervolle weekend gaat door op ons terrein in Wondelgem van **zaterdag 23 oktober om 8u30 tot zondag 24 oktober om 16u00** en bedraagt **€20,00**.

Herfstkamp

Dit najaar maken we weer de Bekkenvoortse bossen onveilig! Opnieuw trekken we naar het geweldige kampterrein "**Zozimus**", **Witteweg 30 3460 Bekkevoort**.

Het kamp zal doorgaan van **zaterdag 30 oktober tot en met woensdag 3 november 2021**. Kostprijs: **€80** tot en met 18 oktober, **€90** na 18 oktober. Inschrijving kan iedere zaterdag tot **19 oktober 2021**, maar bij voorkeur via overschrijving op het rekeningnummer BE40 0014 9451 4463.

Verdere informatie vind je in de kampfolder, die op tijd en stond meegegeven wordt!

Spaghettiaavond

Op **zaterdag 20 november** houden we naar jaarlijkse traditie onze populaire spaghettiaavond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté, die bovendien door onze eigen leiding gemaakt is! We hopen van harte dat onze spaghettiaavond, na twee jaar, weer als vanouds kan doorgaan. Fingers crossed!

Dit evenement trekt al jaren heel veel volk. Ook dit jaar rekenen we op jullie steun, want onze spaghetti is om je vingers bij af te likken. Meer info vinden jullie in de spaghettiaavondfolder, die in oktober zal verschijnen.

Overgang en takwerking

Teerpoten: geboortejaren 2014, 2015

Welpen: geboortejaren 2012, 2013

Wolven: geboortejaren 2010, 2011

JVG's: geboortejaren 2008, 2009

VG's: geboortejaren 2006, 2007

Seniors: geboorteaar 2005

Gaan over van de Teerpoten naar de Welpen: **Suzanne Allegaert, Sem Beeckman, Rosalie Dubois, Laura Geeroms, Nand Housen, Olivia Leveugle, Bent Mahieu, Lumen Rombaut en Gilles Van Poucke.**

Gaan over van de Welpen naar de Wolven: **Suzy Albers, Roos Allegaert, Line Bleyaert, Merel Cosijns, Victor Crevits, Kobe De Coensel, Renee Dierickx, Adam El Morabet, Sirius Lachat, Arthur Lataire, Marthe Laureys, Noah Lauwagie, Jakob Leveugle, Renée Mahieu, Nino Mus, Dante Giacomo Noel, Louis Paelinck, Marie Pauwelijn, Odin Rombaut, Maya Rödig, Colette Schepens, Otis Van Hecke, Nora Van Overwalle, Penelope Vanbellingen, Nova Verbrigghe en June Verhelst.**

Gaan over van de Wolven naar de JVG's: **Marthe Bruggeman, Auke Busch, Flynn Cornelis, Sanne De Coensel, Leander Goedertier, Jolien Goedertier, Ilian Gülcher, Wolf Housen, Levi Houttekiet, Ada Lachat, Lukas Lataire, Anna Leveugle, Jonathan Meersseman, Sami Meziani, Laura Mugica-Gonzalez, Soren Ms, Loek Schuermans en Julie Verbeke.**

Gaan over van de JVG's naar de VG's: **Max Albers, Rami Amlali, Ilias Bernaerts, Tuur Bleyaert, Tuur Boogaerts, Ongedwongen Zeehond (Lola Cosijns), Michiel Fransoo, Jana Goedertier, Miro Leupe, Blijmoedig Konijn (Emma Maricou), Jan Meyskens, Bereidwillige Steenbok (Simon Pauwelijn), Arend Schuermans en Manon Strobbe.**

Gaan over van de VG's naar de Seniors: **Vurige Anioema (Lara Coppens), Kato Cosijns, Onversaagde Kariboe (Matthew De Schryver), Jaklin Grela, Fijnbesnaarde Mus (Elisabeth Meersseman), Anna Meyskens en Plezante Jako (Milan Vande Geüchte).**

Gaan over van de Seniors naar de leiding: **Toegewijde Salamander (Karel Boogaerts), Schalkse Lemming (Leon Demey), Weerbarstige Banteng (Matisse Dewever), Verwonderde Spinaap (Emile Eggermont) en Bedeesde Markoeb (Mirthe Lermytte).**

Eremerkingen

Zoals de trouwe Zwaluw-sympathisant weet, vieren wij alle Zwaluwleden per 5 jaar dat ze in de scouts zitten steeds op onze eeffestijnen. Door een groeiende eenheid en door het feit dat er al 2 jaar geen eeffestijnen zijn kunnen doorgaan door corona, zitten we met een karrenvracht aan jubilarissen die we toch op een of andere manier in de bloemetjes willen zetten. Hieronder vinden jullie een overzicht van iedereen die 5, 10 en zelfs 15 jaar actief zijn in onze eenheid. Een welverdiende 'owowow' aan iedereen! Je kan het jubileumtekentje ophalen bij de eenheidsleiding in het winkeltje.

2019-2020

5 jaar in De Zwaluw

- Jonathan Meersseman
- Flynn Cornelis
- Loek Schuermans
- Ine Borginon
- Lies Van De Velde
- Michiel Fransoo
- Handige Maki of Joshua Naessens

10 jaar in De Zwaluw

- Schalkse Lemming of Leon Demey
- Weerbarstige Banteng of Matisse Dewever
- Bedeesde Markoeb of Mirthe Lermytte
- Toegewijde Salamander of Karel Boogaerts
- Vrijmoedige Lacha of Muna Mann
- Guitige Koala of Ilona Lust
- Uitbundige Seriema of Mel Van Rompay
- Zweverige Zwaan of Saar Lermytte
- Rumoerige Lijster of Anna Boogaerts

2020-2021

5 jaar in De Zwaluw

- Otis Van Hecke
- Titus Bodé
- Marthe Bruggeman
- Fé Houttekiet
- Oni Van Hecke
- Lily Neirinck
- Jeff Van Peteghem
- Livia Roobrouck
- Julie Verbeke
- Ada Lachat
- Wolf Housen
- Leander Goedertier
- Jolien Goedertier
- Levi Houttekiet

10 jaar in De Zwaluw

- Anna Meyskens
- Plezante Jako of Milan Vande Geuchte
- Onversaagde Kariboe of Matthew De Schryver
- Vurige Anioema of Lara Coppens
- Fijnbesnaarde Mus of Elisabeth Meersseman
- Verwonderde Spinaap of Emile Eggermont
- Toegenegen Koi of Marie Eggermont
- Rechtvaardige Oehoe of Keith De Schryver
- Ondeugende Alpaca of Tenzin Hoflack
- Aanwezige Jacana of Margot Despriet
- Bescheiden Sika of Marthe Theunissen
- Bedachtzame Kameleon of Borre Van de walle

15 jaar in De Zwaluw

- Zorgzame Cavia of Rozan Michiels
- Verstandige Wouw of Maarten Depoortere

Totemraad

Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar een aantal nieuw-getotemiseerden. Dit jaar waren dat 5 toppers van formaat. We maken van de gelegenheid gebruik om ook de drie getotemiseerden van vorig jaar te vermelden, want zij kregen nog geen eervolle vermelding in het boekje. Proficiat aan allen!

Emma Maricou – Blijmoedig Konijn



Lola Cosijns – Ongedwongen Zeehond



Simon Pauwelijn – Bereidwillige Steenbok



Lou Dezutter – Vredige Spreeuw



Brecht Van Overwalle – Beheerste Jaguar



Pepijn Gyselinck – Nonchalante Fodi



Matthew De Schryver – Onversaagde Kariboe



Ester Roos Hoflack – Schelmse Hauki



Viktor Van Huychem – Weetgrage Podenco



Verlaten de eenheid...

Je bent aangekomen aan het triestigste deel van het boekje, beste lezer. Elk jaar moeten we met pijn in het hart afscheid nemen van dierbare leiders en leidsters. Jonge mensen die stuk voor stuk het beste van zichzelf hebben gegeven, elk op hun eigen manier. Dit jaar verlaten ons vijf kleppers die samen goed zijn voor niet minder dan 26 jaar ervaring als scoutsleider. We zijn ze allen intens dankbaar voor hun jarenlange inzet voor De Zwaluw. Hartelijk welkom bij de Stam!

Mo Paeleman of Uitgelaten Stokstaartje



Mo vervoegde de eenheid pas bij de seniors. Met haar guitige lach en altijd goede humeur sloot iedereen haar meteen in de armen. Ze ging mee op alle kampen en datzelfde jaar nog behaalde ze haar totem: **Uitgelaten Stokstaartje**. Al snel volgende de ietwat droge bijnaam: Stok. Deze totem sluit perfect aan bij wie Stokstaartje is: energiek, sociaal, grappig, gezellig, aanhankelijk.

Na haar eerste, fantastische scoutsjaar was het al tijd om leiding te worden. Stokstaartje toonde minder interesse voor scoutingtechnieken en lange tochten en had minder ervaring dan de meesten van haar leeftijd. Dit maakte ze ruimschoots



goed met haar oneindige inzet, goedlachsheid en bereidheid om te leren. Zo sloot Stokstaartje zich aan bij de Teerpoottak samen met nog 6 vrienden uit haar eigen jaar. Hier ontving ze de junglenaam **Sahi**. Dit was de naam die zowel haar medeleiding als de Teerpootjes snel gingen associëren met een gemotiveerde leidster die altijd een luisterend oor bood. Zo werd Sahi snel onmisbaar bij de teerpoten.



Haar tweede jaar leiding was, indien mogelijk, nog leuker. Zo leuk zelfs dat ze overwoog om nog een jaar te blijven. Jammer genoeg, besloot Stokstaartje haar korte maar memorabele leiderscarrière te beëindigen en de stam te vervoegen. Ze beloofde ons alvast dat ze vaak te zien zal zijn op kamp en takken bij te staan waar nodig. Daar houden we haar aan! Bedankt voor alle inzet en hilarische momenten Stokstaartje, de stam heeft er weer een goede aanwinst bij, tot op kamp!



Tobias Haeck of Stoutmoedige Lynx

Op 2 september 2006 kwam Tobias, samen met zijn zus Jakobe, voor het eerst piepen bij scoutsgroep De Zwaluw. Bij de Teerpoten vond hij direct zijn draai en dat hij niet op zijn mondje was gevallen was snel duidelijk: hij verbeterde iedereen tijdens het oefenen van de paasshow, waardoor de leiding een stuk minder werk had. Dat er meer dan een regisseur in hem schuilt, werd snel duidelijk: hij haalde een zilveren sportprijs bij de Teerpoten. Bij de Wolven had hij maar een passage van twee jaar in plaats van drie zodat hij mee kon overgaan naar de JVG's met zijn vrienden. Ondanks een jaar

minder bij de Wolven te verblijven haalde Tobias toch zijn eerste ster!

Bij JVG's behaalde hij snel zijn hoed, maar hij viel vooral op door zijn talloze ereplaatsen tijdens de sportproeven en zijn gedrevenheid en soms unieke strategieën tijdens de spelen. Het commandokoord bleek niet opgewassen te zijn voor ene Tobias Haeck want ook hier nam hij de rol over van de leiding om de instructies voor te tonen. Samen met zijn boezemvriend Ruben Hoflack (alias Gaai) was hij soms iets té enthousiast tijdens een modderspel, waardoor hij uiteindelijk een hele lading modder over zich heen kreeg.



Vervolgens ging Tobias naar de VG's waar hij onmiddellijk zijn plaats vond, zo begon hij al eens uit eigen initiatief een zangles. Tobias behaalde als eerste jaar verkenner zijn totem en ging voortaan als **Stoutmoedige Lynx** door het (scouts)leven, een totem die hij nog steeds met trots draagt. Dat er ook een cultuurmens in hem schuilt, bewees Lynx door



onder meer badge musicus, creativiteit en later ook kunstkenner af te leggen, maar ook wanneer er een rapbattle moet gewonnen worden tijdens een spel is Lynx van de partij. Dat het niet allemaal perfect loopt bij de Verkenners-Gidsen is vanzelfsprekend, zo kon hij voor de hele eenheid het afscheidslied niet inzingen en gebruikte hij woorden zoals "onnutteloos".

Als leider vertoeft Lynx, of beter gezegd **Mang**, een jaar bij de Teerpoten, maar na één jaar heeft hij scoutingambities en trekt naar de nog prille seniortak om er eerst als moderator en later als

hoofdmoderator leiding te geven. Lynx wordt 1^e klas verkenner, het hoogste wat je bij de scouts kunt behalen, en breidt ook zijn linkermouw stevig uit met badgen. Na nog een 5^e jaar leiding bij de JVG's als assistent houdt Lynx het na een goedgevulde scoutscarrière van 15 jaar voor bekeken en zal zich focussen op zijn studies en stages. Als stam zullen we Lynx zeker zien maar we nemen toch afscheid van een echte topper! Bedankt Lynx voor al je jaren inzet!

Helena Dierickx of Flemende Sitta

Na 14 fantastische jaren bij de Zwaluw moeten we helaas ook afscheid nemen van Sitta. Helena, zoals ze vroeger nog heette, begon haar scoutscarrière in 2007 bij de Teerpootjes. De eerste vermelding die we terugvonden in de boekjes typeert en siert haar nog steeds. Bij een avondspel moesten ze een gemene schurk verslaan, maar in plaats van weg te lopen of hem plat te smijten vond Helena het een beter idee om zijn haat met liefde te bestrijden en begon ze hem te knuffelen. De Helena-knuffels die nog steeds bij (bijna) iedereen geliefd zijn, zullen gemist worden.



Enkele boekjes later ontdekken we ook haar onuitputtelijk zangtalent. Ook hierover verder meer. Bij de Wolven verloopt alles vlotjes en laat ze zien dat ze wel interesse heeft in wat techniekjes. Na 2 jaar behaalt ze haar Zilveren Wolf en gaat ze over naar de JVG's. De eerste twee jaren lijkt ze zich wel te amuseren bij de patrouille van de Tijgers (a.k.a. Dwerglantis), maar beslist dan toch om een korte rustpauze in te lassen. Lang kan ze ons echter niet missen, want een jaar later treffen we Helena terug aan bij de hechte VG-tak. Met haar grappige opmerkingen, blijft haar aanwezigheid niet onopgemerkt. En als je haar toch even kwijt zou zijn, moet je gewoon af gaan op het gezang met de hoogste noten die op de toonladder staan. Een van haar klassiekers was zeker "Bicycle Race" van Queen, dat ze uren aan een stuk kon doorzingen; een echte oorworm. Het zal u dan ook niet verbazen dat Helena als totem een gezellige zangvogel kreeg toegewezen:

Flemende Sitta!



Na 3 topjaren bij de VG's wordt Sitta leidster bij de Wolven. Hier krijgt ze de junglenaam **Ko**. En wat lezen we bij alle evaluaties van de kindjes? "Ko is een leuke leidster want ze is bijna nooit boos, behulpzaam en geeft graag knuffels." Volgens andere kinderen gaf ze dan weer iets te veel knuffels. 😊 Sitta blijft ook haar scoutstechnieken onderhouden en badges afleggen met een Gouden Kroon als gevolg en na 3 jaar Wolvenleiding zet ze dan ook de stap richting de oudste tak. Ook als

seniormoderator blijft ze haar zorgzame zelf en is ze het luisterend oor van de groep. Ondanks de vervelende coronaregels die zeker de seniorwerking hard getroffen hebben, heeft ze dit grootkamp nog een laatste keer het beste van haar zelf kunnen geven. Lieve Sitta, bedankt voor al jouw inzet de voorbije jaren! We zullen jou en je knuffels missen en we hopen dat je tussen al jouw reizen door toch nog wat tijd kan vinden om eens een tussenstop te maken bij De Zwaluw.

Aaron Dierickx of Ambitieuze Vos

Denk je terug aan Vos en zijn jaren bij de JVG's en VG's komen er spontaan herinneringen boven zoals hoofdrollen in verschillende paasshows als Robin Hood en Aarongorn (met de nodige ongemakkelijke kusscènes), de veelbesproken VG-feestjes, dat je een Piranha in hart in nieren was en nog steeds bent, een voorliefde voor de film Piratenplaneet, een zotte pionierconstructie en de eeuwige vraag wat Patrick zijn haarkleur zou zijn. Maar bovenal de vriendschappen en de hechte band



die heel de toenmalige VG-tak met elkaar deelden blijven nazinderen. Toen Vos en zijn jaar leiding zouden worden waren ze eigenlijk niet klaar om al afscheid te nemen en tot hun grote vreugde mochten ze nog een jaartje extra blijven!



Toen het dan uiteindelijk wel echt tijd was om naar de leiding te gaan stelden ze met de '98-gang een gezamenlijk doel: over 5 jaar zouden ze alle vier (Vos, Flicka, Fitis en Fennek) samen staan bij de VG's. Maar dat was nog veraf, voorlopig begon het leidersavontuur bij de Teerpootjes. Hoewel hij ze allemaal schatjes vond en duidelijk zeer goed overweg kon met een groep kinderen, maakte hij het jaar erna toch al de overstap naar de VG's. Een tak die duidelijk op zijn lijf geschreven was en waar hij dan ook de overige vijf jaar van zijn leiderscarrière bleef. Hoewel ze hun (vrij onrealistische) doel niet hebben bereikt zijn ze er toch aardig dicht bij gekomen, Fitis was alleszins dolblij toen ze hoorde dat ze er samen met hem mocht staan en ze hebben er nog twee super leuke jaren beleefd!

Maar nu dus alweer een lid van de '98-gang minder, intriest. Merci voor je inzet,

om zes (!) zo een geweldige leider te zijn voor de kinderen. Merci voor de fantastische jaren samen, zowel als lid als als leiding en alle mooie herinneringen. We gaan je missen Vosje, maar het is geen heus afscheid want ik ben er zeker van dat je nog meer dan genoeg van je zult laten horen als fervent stammer. 😊



Francis Verkinderen of Berekende Dingo

Francis Verkinderen leren we kennen in De Zwaluw in september 2006. Hij is er onlosmakelijke verbonden met Matthew Wright (Pekari), Lars Desomer (Agame) en Pepijn Verscheure (Okapi). Francis houdt zich altijd een beetje op de achtergrond tot er moet gespeeld en gesport worden. Altijd doet Francis goed mee en heel vaak komt hij als winnaar uit de bus. Francis is een heel pientere kerel en zal alles goed overdenken en reeds bij de Jongverkenners-Jonggidsen behaalt



hij zijn totemnaam **Berekende Dingo**. Deze berekendheid zorgt er ook voor dat hij overal en altijd een uitleg heeft. Dingo kan altijd alles naar zijn hand zetten. De enige momenten waar Dingo minder berekend is, is bij voetbalmatchen. Als extreem competitief persoon wil en zal hij altijd winnen en neemt hij zijn team altijd op sleeptouw.

Net voor hij het leidersteam vervoegt, behaalt hij ook zijn woudloper, al was dat niet zonder slag of stoot. Door de extreme hitte moest Dingo zijn vuur uitdoen van de boswachter terwijl hij zijn kip aan het braden was. Gelukkig was de rest meer dan goed genoeg om toch



de badge binnen te halen. Dit zorgde er ook voor dat Dingo meteen bij de scouting terecht kwam. Hij kwam bij de JVG's onder de vleugels van Fret terecht. Dingo voelt zich heel goed binnen het leidersteam en neemt alsmaar meer verantwoordelijkheid op zich. Dit leidt ertoe dat Dingo de fakkel overneemt van Leeuw bij de VG's. Hij wordt er takleider en doet dit met verve! In de loop der jaren slaagt hij er ook in om zijn ideale leidersgroep samen te stellen waardoor hij onder meer met Pekari en Okapi de tijd van zijn leven had.

Na 6 jaar leiding geven, vervoegt Dingo het eenheidsleidersteam. Hij neemt er een



voortrekkersrol op voor administratie en digitalisering waar de eenheid nog jaren de vruchten van zal plukken. Na 8 jaar actief leiderschap nemen we Dingo nu op in de Stam waar hij zich nu volledig kan focussen op het animeren van de Stam met voetbalwedstrijden, basketbalwedstrijden! Dank voor alles wat je voor De Zwaluw hebt gedaan!

Artikel Stam Groot Kamp 2021

dS de Stamdaard

Onverantwoord lekker

Beste lezers,

Na een verloren Herfstkamp en Paaskamp mochten we eindelijk nog eens onze schorten rond het lijf binden, want er stonden zowaar 18 dagen Zomerkamp gepland in Lommel, hoezee! Het werd een enthousiast en emotioneel weerzien met alle leiding, kinderen en collegae-Stam die we het afgelopen jaar toch wel hard hadden gemist. Dat euforische gevoel namen we mee naar de keuken, waar we alweer alles uit de kan hebben gehaald om glimlachjes op de gezichten te toveren bij iedereen, van het ontbijt tot de kantine. Tussen al dat kookplezier door probeerden we ons niet te laten overvallen door de ondragelijke lichtheid van het bestaan en vulden onze tijd in met wat randactiviteiten, meer daarover hieronder.

De voltallige Stam wil graag nog eens de eenheidsleiding, en bij uitbreiding de ganse leiderstak, bedanken voor de organisatie van een alweer spectaculair geslaagd kamp, hoedje af!

WEES WELKOM!

Net als een begrafenisondernemer is ook de Stam verzekerd van een constante instroom aan leid(st)ers die het licht hebben gezien. We zijn dan ook verheugd om weer wat vers bloed in ons clubje te mogen verwelkomen. Geen foto's, maar een eerste impressie van wie ze zijn ☺

Berekende Dingo - Flemende Sitta - Ambitieuze Vos - Stoutmoedige Lynx - Uitgelaten Stokstaartje



Op hun inloopdag leerden ze alvast de volgende 3 belangrijke lessen:

LES 1: geef nooit zomaar iets mee vanuit de keuken zonder lastige vragen te stellen

LES 2: Toen wij leiding waren, was alles beter. Probeer dat zoveel mogelijk te vertellen aan de huidige generatie leiders

LES 3: De afstand van het dartsbord (bullseye) tot de gooilijn is 237cm

Het volgende kamp leren ze wel koken ;)

DOORDENKER

We zijn woensdag 11 augustus op het kamp, het zonnetje schijnt dus een ijsje – een regelrechte Magnum Salted Caramel & Glazed Almonds - als vieruurtje zou wel smaken. We zijn in totaal met 171 personen op kamp, in principe. De Teerpoten (met 14) en Welpen (43 stuks) zijn echter op Explo, dus die gaan zelf voor een vieruurtje zorgen. Bij de seniors zijn er 4 personen op Woudloper, die gaan dit feestje ook missen. Er zijn 3 personen lactose-intolerant, 1 bij de teerpoten, 1 bij de Wolven en 1 bij de JVG's. Daarnaast hebben we 1 persoon met een notenallergie, bij de JVG's. Er zitten nog 27 ijsjes in de diepvries, een overschotje van voorkamp.

Hoeveel ijsjes moeten er nog gekocht worden om iedereen van de eenheid te bedienen?

Het antwoord leest u op de volgende pagina



HET WEER



BEyOnd knives

of hoe haal ik de scherpe randjes uit de relatie met mijn messen

Hoe vaak heeft u zichzelf al niet gesneden met een keukenmes? Al vele malen ongetwijfeld. U gaf de schuld aan uw onkunde, slecht materiaal, vermoeidheid, etc. Niets is echter minder waar, het ligt helemaal niet aan u! Tijdens deze opleiding leert onze cursist Beo u de kneepjes van de omgang met messen, **voorbij de klassieke snijtechnieken**.

*Ze vertelt: Vroeger had ik vaak slechte ervaringen met messen. Ik haalde ze uit, sneed snel mijn groentjes of patatjes en gooide ze dan zonder enig besef terug in de lade. Mijn messen voelden zich gewoon compleet verwaarloosd, gebruikt. Frustratie en woede bouwde zich zo op bij hen, geen wonder dat ze mij dan ook af en toe sneden, met alle gevolgen van dien, het zijn ook maar messen... Na mijn laatste negatieve ervaring ging ik echter **in dialoog** met hen en leerde hen zo uiteindelijk beter kennen. Na een aantal **goeie gesprekken** hebben we intussen een uitstekende band opgebouwd. Nu wil ik graag **deze ervaringen delen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik en hen oplossingen aanreiken**, want er is er nog veel onwetendheid en vooral foute informatie in de omloop.*

Deze cursus staat gepland op 31 september vanaf 20h in den bouw, voor de scherpe prijs van **slechts €50!**

DE STAM, MANUSJES-VAN-ALLES

Naast koken, werden er ook vele nevenactiviteiten op poten gezet om de dooie uurtjes te overbruggen. Een bloemlezing:

Beauty & anti-aging 'The Forever Young Gaai'

VÓÓR



TIJDENS



NA



Bijzondere jeugdzorg & ouderenzorg 'Hope in Vain'



Dagcrèche 'De Dekselse Duveltjes'



!GOUDEN JUBILEUM!

Wezel zijn eerste Zomerkamp met de Zwaluw dateert van 1971.

Wezel deed vanaf de eerste minuut enthousiast mee, van 's ochtends tot 's avonds, eerst al spelend, dan al kokend. Wezel wordt nu sneller moe, alsook sneller wakker, maar dat is weinig nefast voor de smaakvolle maaltijden die dag na dag op tafel worden gezet, integendeel. Wezel geniet nog steeds met volle teugen van een Zomerkamp en wij samen met/ dankzij hem.

Wezel verdient het dan ook om eens de feesttaart van de Zwaluw te zijn! Handen in de lucht voor dat

FUIFJE!!!!!!!!!!!!



Antwoord Doordenker: we gaan nog steeds 171 ijsjes nodig hebben, want iedereen wil graag eens een ijsje eten op kamp. Dus als er al 27 ijsjes in de diepvries zitten, dan moeten er nog 144 ijsjes gekocht worden. Voor de mensen met allergieën wordt er een waterijsje voorzien, die vergeten we niet!

Artikel Teerpoten Groot Kamp 2021



Zaterdag 7 augustus

Na een heel lange tijd was het eindelijk terug tijd voor een kamp, gelukkig had de leiding dit al mooi opgezet zodat de Teerpootjes gemakkelijk konden intrekken in hun nieuwe vertrekken. Na een korte rondleiding door het kampterrein kon het kamp van start gaan met het eerste spel. De Teerpootjes moesten in groepjes zo snel mogelijk naar Nooitgedachtland geraken met Peter Pan.

Uiteindelijk bleek dat **Rémi De Wilde**, **Andres Guerfal** en **Wout Panhuysen** vlot hun weg konden banen door de opdrachten en zij bereikten dan ook als eerste de bestemming. Hierna was het tijd voor een warm afscheid en kon iedereen nog een dikke knuffel en kus geven aan hun mama en papa.

We speelden nog wat kleine spelletjes en aten in de avond onze buikjes rond met de lekkere hamburgers. Na het avondeten kon iedereen genieten van een mooi verhaaltje verteld door **Hathi**, tot onze rust weer verstoord werd door Peter Pan. Zijn elfenstof was gestolen door Kapitein Haak en Peter Pan had hulp nodig om het terug te krijgen. Na lang zoeken versloegen ze gemakkelijk Kapitein Haak en kon Peter Pan met een gerust hart naar huis gaan. Na al dit helpen kon iedereen vrolijk in zijn bedje kruipen.

Zondag 8 augustus

Na een lange nachtrust was het tijd voor een stevige turnles met **Rikki-Tikki-Tavi**. Nadat iedereen goed wakker was kon de eerste volledige dag van het kamp beginnen. We aten samen een lekker ontbijt en begonnen aan onze inspectie. Alhoewel er nog maar een dag was verstreken, leek het in sommige tenten al op een echt slagveld. Toen alles weer mooi en proper lag, voor op kamp tenminste, was het tijd voor de eerste morele opvoeding. Hier leerden we over verschillende culturen en ter illustratie maakten we een mooie puzzel van België. Vooral **Juliette Vandenbulcke** en **Suzanne Allegaert** waren zeer spraakzaam en vertelden dan ook veel over hun mooie reizen. Daarna speelden we nog wat spelletjes en was het tijd om weer eens lekker te eten. Na een welverdiende siësta kwam Disneyprinses Elsa bij de Teerpoten om hulp vragen. Een gigantisch sterk ijsmonster had Anna gestolen en de Teerpoten moesten dit zien te verslaan. Na een heel lastige strijd is het hen toch eindelijk gelukt.

Na dit intensieve spel hadden we allemaal wat nood aan ontspanning. We aten een lekker vieruurtje en speelden nog wat kleine spelletjes voor het avondeten. Na weer een leuk verhaaltje kregen we opnieuw bezoek van Elsa en Anna. Samen met hen trokken de Teerpoten de wereld rond en leerden veel bij over verschillende landen alvorens weer te landen in hun warme bedjes.

Maandag 9 augustus

Na weer een leuke turnles van **Rikki-Tikki-Tavi** en een lekker ontbijt was er een speciale dag aangebroken, want vandaag was het tijd voor de sportproeven! Tijdens de inspectie maakte iedereen zich dus klaar voor de sportproeven en trokken ze hun beste sporttenu aan. Wanneer iedereen klaar was, vertrokken we naar onze eerste locatie om te starten met het ver- en hoogspringen. Zoals altijd deed iedereen massaal hun best en zo kwamen er drie winnaars uit de bus:



Hoogspringen		
1	Suzanne Allegaert	90 cm
2	Lumen Rombaut	85 cm
3	Bent Mahieu	80 cm

Verspringen		
1	Bent Mahieu	3,00 m
2	Lumen Rombaut	2,80 m
3	Suzanne Allegaert	2,40 m

Na al dat springen was het tijd voor lekker eten en een beetje rust. Na deze siësta ontstond er grote tumult bij de zithoek van de Teerpoten. Vier leden van de Vurige Vijf wouden aantonen dat zij de beste krijgers waren. Na een verhitte discussie hadden ze de hulp van de Teerpoten nodig om aan te tonen wie de sterkste was. Met de hulp van de Teerpoten en na veel wedstrijdjes wisten **Jasper Laureys**, **Lumen Rombaut** en **Andres Guerfal** aan te tonen dat Meester Aap de beste was.



Na al deze wedstrijdjes wouden de Teerpoten zelf nog weten wie de snelste was, dus was het tijd voor het tweede deel van onze sportproeven, de 100 en 400 meter lopen. Ook hier een dikke proficiat aan iedereen en zeker aan onze 3 snelsten!

400 m		
1	Suzanne Allegaert	1 min 38 sec
2	Lumen Rombaut	1 min 41 sec
3	Rémi De Wilde	1 min 50 sec

100 m		
1	Lumen Rombaut	20,1 sec
2	Nand Housen & Bent Mahieu	20,4 sec
3	Jasper Laureys & Suzanne Allegaert	20,6 sec

Na wat meer rustige spelletjes en een lekker avondeten ontvingen we Mr. Ping van Kung Fu Panda. Hij liet ons weten dat zijn noedelzaak was afgebrand en de Teerpoten boden natuurlijk hun hulp aan om die te herstellen. Na dit allemaal opgelost was kropen de Teerpoten na een sportieve dag hun bed in.

Dinsdag 10 augustus

Teerpoten opstaan! Al snel kwam iedereen enthousiast uit zijn tent en konden we aan de dag beginnen. Na de ochtendgymnastiek, het ontbijt en de inspectie was het tijd voor de techniek veterstrikken. Zoals elke keer waren er weer nieuwe kindjes die geen hulp meer nodig zullen hebben van de leiding en hun ouders om hun schoenen stevig vast te sjoeren! Het was hierna al snel tijd voor het middageten en dat was vandaag een uitgebreide picknick van La Lorraine. Dikke merci aan iedereen die mee gespaard heeft voor deze actie, we hebben heel het kamp kunnen genieten van heerlijke sandwiches. 😊



Na de siësta, of in **Lars Peters** zijn woorden 'fiësta', was het alweer tijd voor het middagspel. Manfred de enige echte mammoet van Ice Age had de hulp nodig van de Teerpoten. Er kwam namelijk een komeet richting aarde en iedereen moest samenwerken om Manfreds vrienden te verzamelen en in veiligheid te brengen. Zo gezegd, zo gedaan en net op tijd hebben ze twee gigantische kampen kunnen bouwen, groot genoeg voor Manfred en zijn vrienden en alle Teerpoten. Enkel de eekhoorn Scrat was er niet op tijd bij, rust in vrede Scrat. Manfred bedankte teerpoten hartelijk en ze vertrokken weer voor meer avonturen. Voor de Teerpoten was het tijd voor een lekker 4-uurtje en daarna was het weer wastijd.

Na het avondeten, mmmmm macaroni, kwam Manfred weer aankloppen bij de teerpoten, Sid was al enkele dagen nergens te bespeuren en iedereen maakte zich zorgen. De Teerpoten pikten snel zijn spoor op en gingen bij enkele vrienden langs. Zo ontdekten ze dat Sid ontvoerd was door Shira en Rudy. Er zat niks anders op, vechten dan maar! Na dit vurige eindgevecht was Sid vrij en terug bij zijn vrienden en konden de Teerpoten rustig gaan slapen. Taptoe!

Woensdag 11 augustus

Alle Teerpoten opstaan in uniform! Jawel, vandaag gaan we op explo dus trek die wandelschoenen maar aan. Na het ontbijt vertrok de eerste groep al. Aan de hand van opdrachten kreeg elk nest foto's waarmee ze de weg moesten vinden en zo doorkruisten ze Lommel.

Na een paar uur flink gestapt te hebben, rammelden de maagjes. Dat kwam goed uit want de tocht stopte toevallig aan een frituur. Na al die frietjes, kaaskroketten en frikandellen was de pret nog niet voorbij, volgende stop: de speeltuin. Onderweg naar daar liep **Mysa** met haar hoofd recht tegen een verkeersbord, volgende keer beter uitkijken he! Na een paar uur ravotten in de speeltuin was



zeker iedereen uitgeput, gelukkig kwam de stam ons halen met de auto, want terug stappen zat er niet meer in.

Na het avondeten hielden we het rustig met een heuse quiz. Hier werden heel wat grappige dingen gezegd: volgens de Teerpoten is **Rikki-Tikki-Tavi** 2m40 lang, is **Mang** nog maar 13 jaar en zijn **Hathi** en **Mang** niet uit elkaar te houden omdat ze zo hard op elkaar lijken! Uiteindelijk bewezen **Andres Guerfal**, **Bent Mahieu** en **Rémi De Wilde** dat zij het beste team waren en wonnen met een grote voorsprong. Hierna was het tijd om in ons veldbed te kruipen en ik denk dat iedereen snel in dromenland was deze avond.

Donderdag 12 augustus

De leiding wekte de Teerpootjes voor alweer een drukke dag. Na de turnles, het ontbijt en een grondige inspectie was het tijd voor een ware klassieker, namelijk het kanonnenspel. Hiervoor trokken we naar de zithoek van de Welpen. Na een hevige strijd kwam de groep van **Mysa** eruit als winnaars. Na al dat rondrennen was het tijd voor een BBQ, hamburgers à volonté!



Na een welverdiende siësta kwam prins Frederick aangelopen. Hij had goed nieuws: Doornroosje, zijn grote liefde, was gevonden. Nu moest hij haar enkel nog wakker kussen. Het enige probleem was dat de slechte prins Wouter ook een oogje had op Doornroosje. De teerpoten moesten dus helpen met het verslaan van prins Wouter. Zo leerden ze vechten, dansen, drankjes brouwen, wapens maken en zelfs kussen! **Nand Housen** zijn breakdance skills waren veruit het meest indrukwekkende dat iedereen ooit gezien heeft en **Bent Mahieu** wist al het een en ander over kussen. 😊 Door de hulp van de Teerpoten zullen prins Frederick en Doornroosje voor altijd gelukkig samen zijn!

Na het avondeten kwamen er weer prinses langs bij de teerpoten, deze keer moesten ze helpen om de prinsessen zo mooi mogelijk te maken zodat ze een goede huwelijkspartner aan de haak zouden kunnen slaan. De prinses waren echter zo onbeschoft dat de prinsessen het zijn afgetrapt nadat ze de prinses eens goed hun gedacht hebben gezegd. De Teerpoten gaven hen natuurlijk groot gelijk! Na deze verhitte discussie was het alweer tijd voor het avondlied en ons warme bedje, slaapwel!

Vrijdag 13 augustus



De kindjes werden rustig gewekt op deze zonnige dag en maakten zich klaar voor de ochtendgymnastiek. Hierna hebben we natuurlijk lekker ontbeten! We begonnen deze dag met een morele opvoeding van **Rikki-Tikki-Tavi** over het onderwerp geld en hoe ermee om te gaan. De kindjes kregen een budget en moesten dan beslissen wat ze ermee wouden kopen. In het begin wouden de Teerpootjes geen onderdak of eten kopen, maar wel Playstations, Nintendo switchen en huisdieren. Zeker **Wout Panhuysen**, hij wou al zijn geld besteden aan honden (niets beter dan een goede vriend zeker). De tweede keer dat ze geld kregen, hadden de Teerpootjes er iets beter over nagedacht en hebben ze hun geld wijzer uitgegeven, bijna iedereen had onderdak, eten en kleren. Na deze interessante morele opvoeding hebben we nog een paar spelletjes gespeeld en dan was het tijd om te eten! Hmmm het was orzo pasta met courgette en tomaat, lekkerrrr!

Na een goede siësta stond Moana opeens aan onze zithoek. Zij heeft de kindjes meegenomen op avontuur, ze moesten namelijk helpen met het hart terug naar Te Fiti te brengen. Onderweg kwamen we de kip van Moana tegen, Hei Hei. De teerpoten hielden van Hei Hei en hebben veel met hem gelachen, zeker omdat hij een beetje verstrooid was en vaak wegliep. Nadat iedereen met een boot over het meer was gevaren en ze Te Ka hebben kunnen verslaan en het hart terug hebben kunnen geven aan Te Fiti was het tijd voor een welverdiend vieruurtje. Nu mochten ze zich wassen, dit was wel nodig na zo een avontuur.

In de avond hebben de 2de jaars: **Olivia Leveugle, Nand Housen, Bent Mahieu, Suzanne Allegaert, Lumen Rombaut, Gilles Van Poucke** en **Sem Beeckman** een kleine overgangsdooop gehad en hierna was het tijd voor een FUIFJEEEE! Ze hebben zich goed geamuseerd, zeker **Jens Van Troys**, hij kon maar niet van buffet van chipjes en snoepjes afblijven. **Olivia Leveugle** heeft zich dan weer meer op de dansvloer geamuseerd, zij heeft de hele tijd gedanst. Na een tijdje dansen en eten was het tijd om te gaan slapen. Ze waren zo moe na al dat dansen dat we na taptoe geen woord meer hebben gehoord.

Zaterdag 14 augustus

OPSTAAN! Doe allemaal jullie uniform aan! Ja ja, het is overgang, de belangrijkste dag van het jaar. Eerst ontbijten en inspectie maken en dan is het tijd om in de grote U-formatie te staan met heel de eenheid. Voor dat de nieuwe takken bekend werden gemaakt zijn er een paar prijzen uitgedeeld. Als eerste de sportprijzen, die zijn voor de Teerpoten die het beste presteerden bij de sportproeven en in het algemeen heel veel inzet tonen. Dit jaar waren dat **Nand Housen** op de 3^{de} plaats, **Bent Mahieu** op de 2^{de}

en **Suzanne Allegaert** op de eerste plaats, proficiat! Hierna werd bekendgemaakt wie Teerpoot van het jaar werd, dit jaar is **Juliette Vandenbulcke** dit geworden, zij mag zich volgend jaar grijze zus noemen.

Nu gaan we over naar de nieuw takken, we namen afscheid van **Olivia Leveugle, Nand Housen, Bent Mahieu, Suzanne Allegaert, Lumen Rombaut, Gilles Van Poucke** en **Sem Beeckman**. Zij zijn namelijk overgegaan naar de Welpen en mochten nu een dag bij hun beleven. We namen niet alleen afscheid van de kindjes maar ook van sommige leiding. **Raksha** en **Hathi** verlaten de Teerpooten en gaan leiding geven bij de VG's en **Sahi** stopt met leiding geven en vervoegt de stam. Natuurlijk gaat niet iedereen weg want **Mang** die nu **Raksha** is geworden, blijft samen met **Rikki-tikki-tavi** en **Mysa**. Hierbij vervoegden zich **Lemming** en **Banteng** die de namen **Hathi** en **Mang** kregen. We kregen ook een ex-Teerpootleidster er terug bij, namelijk **Emoe** en zij kreeg de naam **Chikai**.



Nu konden we ons dag echt beginnen met de zeven overgebleven Teerpootjes. We hebben eerst spelletjes gespeeld dan zijn we gaan middageten en

nu was het tijd om te gaan rusten. Hierna was het tijd om de nieuwe leiding te dopen, de kinderen mochten de nieuwe leiding met verf en mayonaise en brood en nagellak en nog veel meer besmeuren. De gedoopte leiding mocht hierna een goede (wel koude) douche gaan nemen om zich terug proper te maken. De kindjes mochten zich ook gaan wassen want zij vonden het blijkbaar ook leuk om te worden besmeurd. Zeker **Jens Van Troys** zat ook helemaal onder de verf. Na al dat vuil maken was het tijd voor het vieruurtje en nog wat meer spelletjes! De tijd vloog voorbij en opeens mochten we al gaan avondeten. Na het eten was het tijd voor de zangles. Toen we genoeg hadden gezongen maakten de Teerpootjes zich klaar om te luisteren naar een verhaaltje over Alice in Wonderland. En toen uit het niks verscheen er een wit konijn die riep 'ik ben te laat, ik ben te laat' en het liep weer weg. Nog geen vijf minuten later stonden Alice en de Hoedenmaker bij de teerpooten te vragen achter het wit konijn. De kindjes hebben Alice en de Hoedenmaker geholpen het konijn te vinden. Nadat het konijn gevonden was konden Alice en de Hoedenmaker terug naar Wonderland en konden de kinderen rustig gaan slapen, slaapwel en droom zacht!

Zondag 15 augustus



Goeiemorgen!!! Iedereen had goed geslapen en was super enthousiast, want vandaag gaan we naar de speeltuin! Eerst een lekker ontbijt, en dan met de auto of 'taxi' hoe **Jens Van Troys** en **Lumen Rombaut** het zeiden, naar de speeltuin! Eenmaal we waren

aangekomen mochten de kindjes vrij spelen. **Nand Housen** en **Bent Mahieu** zijn toen super hoog in de bomen geklommen om zo de motorcross aan de overkant van het park kunnen bekijken. Daarna hebben we nogmaals lekkere sandwiches gegeten, en dan kwam **Raksha** met het superleuke idee om te go carten en trampoline te springen. **Wout Panhuysen** kon super hoge salto's maken op de trampoline, en **Andres Guerfal** werd een paar keer door **Mysa** en **Sahi** de lucht in gekatapulteerd. Na de leuke activiteiten had de leiding nog lekkere ijsjes voorzien om te kunnen afkoelen na al die inspanning. Dan mochten ze nog voor de laatste keer gaan spelen in de speeltuin, om nog die laatste energie kwijt te raken, en dan was het weer tijd om naar het Kattenbos te gaan. Om deze fantastische dag nog beter te maken, had de stam als avondeten vol-au-vent met frietjes voorzien!

Na dit geweldige avondmaal was er eerst nog een leuke zangles, toen plots uit het niets Stitch onze Raksha hondsdol had gemaakt en haar had ontvoerd. Toen waren **Rémi De Wilde**, **Suzanne Allegaert**, **Sem Beeckman** en **Gilles Van Poucke** hard geschrokken, maar gelukkig hebben de kindjes er alles aan gedaan om **Raksha** terug beter te maken, en was er dus gelukkig een goed einde. Zo konden ze gerustgesteld hun bedje in kruipen.

Maandag 16 augustus



'Opstaan!', Riep **Mysa**, 'trek vlug jullie kleren aan', het was tijd voor de turnles. Nadat iedereen was uitgeput door de turnles en had ontbeten was het tijd voor de inspectie. En die werd er niet beter op hoe langer het kamp duurde. Alleen **Suzanne Allegaert**, **Julliette Vandenbulcke**, **Nand Housen** en **Bent Mahieu** hun inspectie waren altijd super goed in orde. Vandaag was een grote dag, want die avond was het KAMPVUURAVOND. Er moest dus nog veel voorbereid worden. Alle Teerpootjes moesten elk een mopje inoefenen, en dan in de avond naar voren brengen voor heel de eenheid. Na het middageten was het niet zo mooi weer, dus hebben we gezelschapsspelletjes gespeeld in de kantine. Daarna nog snel herhalen van de mopjes, en

dan was het tijd voor de kampvuuravond. Iedereen mocht zijn mopje naar voren

brengen. **Jens Van Troys** was tijdens zijn mop wel even de kluts kwijt en “was het efjes vergeten”. Maar dat maakte het grappiger dan het mopje. Na al de leuke optredens van de Welpen en de ‘grappige’ moppen van de Wolven, was het tijd voor de Teerpoten om naar bed te gaan. Niemand vond dat natuurlijk erg, want morgen gingen ze mama en papa terugzien.

Dinsdag 17 augustus

‘Goeiemorgen’, klonk het voor de laatste keer. De Teerpoten hadden vannacht in 1 grote tent allemaal samen mogen slapen. Nadat iedereen uit de veren was en de valiezen waren gepakt, was het tijd voor de opkuis. **Jens Van Troys** was een super goede vuilnisman en **Gilles Van Poucke, Bent Mahieu, Julliette Vandenbulcke** en **Nand Housen** hebben al de zware balken uit de zithoek gedragen. Wanneer alles was opgeruimd, was het tijd voor de laatste maaltijd. En dan was het tijd om afscheid te nemen van het Kattenbos en de leiding, om dan weer terug naar Gent te gaan om mama en papa terug te zien. Bedankt voor het fantastische kamp en tot in september!



Teerpootleiding 2020-2021

Raksha – Bescheiden Sika
Hathi – Bedrijvige Fennek
Mang – Aanwezige Jacana
Rikki-Tikki-Tavi – Jolige Kapucijnaap
Sahi – Uitgelaten Stokstaartje
Mysa – Vrijmoedige Lacha

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via e-mail op jacana@dezwaluw.org of via het gsm-nummer **0477/06.87.51**.

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 4 september 2021, 14u00 tot 17u30

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Vandaag spelen we veel kennismakingsspelletjes om elkaar te leren kennen. Vergeet zeker geen 1 euro voor een koekje en drankje. Tot dan! De Teerpoten spreken af op de kleine speelplaats in de Muze.

Zaterdag 11 september 2021, 14u00 tot 17u30

Hey wie ben jij? Ik ben het vergeten. Laten we nog wat meer kennis maken met elkaar tijdens vele spelletjes. Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 18 september 2021, 14u00 tot 17u30

Nog nooit gehoord van Mowgli? Laten we kennismaken met het jungleverhaal en de teerpooteisen. Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 25 september 2021

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 2 oktober 2021, 10u00 tot 17u30

Vergadering om 10u! Vandaag starten we met een appel en ei en hopelijk gaan we naar huis met iets meer en worden we blij! Vandaag ruiltocht. ☺️ Vergeet geen lunchpakket en 1 euro voor drankje en koekje.

Zaterdag 9 oktober 2021, 14u00 tot 17u30

Vandaag ontdekken we de coole speeltuinen in Gent tijdens een speeltuintocht. Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 16 oktober 2021, 14u00 tot 17u30

Haal alvast jullie creatieve geest naar boven want we knustelen erop los. Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 23 oktober 2021

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 30 oktober 2021 tot woensdag 3 november 2021

YEEY herfstkamp staat voor de deur. Meer info volgt via mail.

Zaterdag 6 november 2021

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 13 november 2021, 10u00 tot 17u30

We spelen vandaag een groot stadspel in Gent. Vergeet geen lunchpakket en 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 20 november 2021, 14u00 tot 17u00!

Haal jullie bouwskills maar boven want we gaan kampen gaan bouwen in de Groene vallei. Vergeet geen 1 euro en regenjas bij slecht weer. We stoppen 30 minuten vroeger aangezien het spaghetti-avond is.

Raksha
Aanwezige Jacana
Margot Despriet
Takleidster van de Teerpoten
jacana@dezwaluw.org
0477/06.87.51

Artikel Welpen Groot Kamp 2021

Zaterdag 7 augustus

De leiding werd wakker in een nog leeg en stil Welpenkamp dat weldra gevuld zou zijn met maar liefst 43 enthousiaste, luide en vrolijke Welpenstemmen. Eindelijk kon het grootkamp echt beginnen! Tegen de middag was alles piekfijn in orde en stond de leiding op post om iedereen hartelijk te ontvangen. Na het installeren van alle bedjes konden we voor een eerste keer verzamelen en wat zagen we toen? Een nieuwe Welp is terug van weggeweest; welkom in ons nest, **Marie Pauwelijn**! Een namenrondje later gaf **Ikki** wat uitleg over het kamp en konden we al direct genieten van een eerste vieruurtje. Tijd voor de eerste morele opvoeding van het kamp! Dit houdt in dat we een gesprek voeren over een thema dat zich afspeelt in de wereld rondom ons. Deze keer spraken we over Fake News. De één had hier al wat meer over te zeggen dan de ander, maar uiteindelijk heeft iedereen toch zijn zegje kunnen doen. Tijd voor een rondleiding door de andere kampen. Ja, ja, kijk maar goed rond! De leiding heeft weer hard gewerkt op voorkamp. Nu iedereen zich goed kon oriënteren op het kampterrein, konden we genieten van een lekkere hamburger, maar toch niet zonder eerst een liedje te zingen en te bikken zeker. **Kaa** beet de spits af en mocht haar favoriete etensliedje “Hapje eten” inzetten. We trokken de muzikale lijn door naar de zangles en de Welpen maakten kennis met ons kamplied “Wereld vol muziek”, want “waarop zou je anders dansen, HEY!”. Plots liepen 2 mensen de zithoek binnen: een mooie prinses en een zeer stille prins. Jaloerse heksen hadden zijn stem afgenomen omdat ze zelf met de prins wouden trouwen. De Welpen wouden de prins wel helpen om zijn stem terug te krijgen, maar hiervoor moesten ze wel doorheen het monsterbos. Na opdrachten te doen bij de weerwolf, de dwergen en de trollen konden ze eindelijk het medicijn vinden en vredig gaan slapen.

Zondag 8 augustus

De Welpen mochten opstaan en kregen een energieke ochtend turnles van **Ikki** zodat ze helemaal klaar waren om aan de dag te beginnen. Deze dag had een heel belangrijk thema. Na de dagelijkse ochtendrituelen leerden de Welpjes wat meer over ... EHBO. Na het middageten speelden we namelijk het grote EHBO-spel. Een erg gekend en geliefd spel door ieder die ooit bij de Welpen gezeten heeft. Tijdens het spel ben je afwisselend ambulancier, slachtoffer of dokter. Bij de ambulance bleek **Marie Pauwelijn** een echt natuurtalent te zijn, want ze was de allerluidste ambulancier ‘TUUTAAAAA’. Iedereen is ook eens een slachtoffer geweest. Hierbij moest je natuurlijk ook acteren en hierbij ging de oscar voor beste acteerprestatie naar **Arthur Lataire**, hij heeft dat fantastisch gedaan. Er zaten zeer uiteenlopende situaties tussen:



van een omgevallen boom, gestruikeld over de koorden van de tent met als gevolg een piket in je hoofd tot een uit de hand gelopen barbeque. Maar Het grappigste scenario was toch dat van **Marthe De Muynck, Mowgli (Jakob Leveugle)** en **Noa Guerfal** die te veel chocoladecake hadden gegeten en te hard gefeest hadden. Ten slotte waren er ook dokters die heel goed verbanden konden aanbrengen. Vooral hoofdverbanden bleken wel in de smaak te vallen, hè **Flor Vanhaverbeke** 😊, **Marcel Verborgt** leek wel een mummie!! Alles werd ook goed verzorgd met spuitjes, HEEL VEEL spuitjes. Midden in het spel namen we een korte pauze, om na het vieruurtje het spel af te maken. Het was een hele klus om na het spel al de schmink van iedereen zijn lichaam te wassen. **Rune Branswijk** liep 5 dagen later nog steeds rond met een rode nek. Tegen dat iedereen



gewassen was, was het al tijd om te eten. Mmmm sandwiches met preparé en lekkere verse soep! Na al dat lekkere eten konden we onze energie kwijt door uit volle borst mee te zingen tijdens de zangles. Na de kantine kwam **Kameleon** langs in de zithoek en vertelde een verhaal over een onopgeloste moord in Lommel. Dit was de inleiding van het spannende avondspel. Twee politieagenten kwamen langs om **Bagheera** mee te nemen als hoofdverdachte. De Welpen konden met de hulp van enkele privédetectives **Bagheera** zijn onschuld bewijzen en bevrijden uit het gevang. We namen snel nog even afscheid van **Ikki** die even terug naar Gent moest, maar later op kamp wel nog zou terugkomen. Zo konden alle Welpen met een gerust hart gaan slapen.

Maandag 9 augustus

Vandaag stond **Kaa** klaar met wat muziek om iedereen wakker te maken. En toen iedereen uit zijn bedje was, merkten ze iets op: het was een themadag. De komende dagen bevonden we ons op een mini-jamboree, waar we kennis zouden maken met culturen en gewoontes van over de hele wereld. Elke leider was verkleed als een bepaald land en na het ontbijt begon de dag meteen met een leuk spel: de openingsbattle. Nadat alle nesten uitgestreden waren was iedereen klaar voor het middageten en een siësta. Na de siësta was het tijd voor het cultuurfoodfestival.



Door verschillende ingrediënten te verzamelen konden de kinderen hun eigen gerechtje maken. Het nest met het lekkerste gerecht won. Dit spel vonden **Wannes De Coensel** en **Victor Crevits** helemaal de max, want blijkbaar zijn sandwiches met rijstpap of hotdogworsten met choco heel lekker. Toen alle lekkere gerechten waren opgegeten, was het tijd voor de techniek sluipen. Bij sommigen waren het bloed en de blauwe plekken (in schmink) van het EHBO-spel nog niet weg of hun gezicht werd al weer geschminkt om helemaal onzichtbaar te worden in het bos. Nadat iedereen de techniek onder de knie had stonden de boterhammen al klaar. Tijdens de zangles gingen we op een virtuele wereldreis, toen er plots twee Australische aboriginals hulpeloos rondwaalden op zoek naar hun stam. Lolotimbu en Papoegwana kenden gelukkig wel wat vrienden in de buurt die zouden kunnen helpen bij hun zoektocht terug. Om aanvaard te worden door de andere aboriginals moesten de Welpen zich wel eerst bewijzen. Ze leerden hun typische kunst-, dans- en muziektechnieken. Gelukkig hebben ze na lang (heel lang, he **Kaa** 😊) zoeken de stam toch gevonden en kon iedereen gaan slapen.

Dinsdag 10 augustus

Vandaag werden de Welpen gewekt door de Zuid-Amerikaanse Violetta. Iedereen mocht dan ook opstaan in themakledij, want we zouden onze reis verderzetten vandaag. Met wat yoga om alle spiertjes los te maken en een goed ontbijtje konden we er weer tegenaan. Olé Olé daar is **Penelopé (Vanbellingen)**! Zij kwam vandaag aan in Lommel en daar waren haar vriendinnen superblij mee! Na een wasje en een inspectietje trokken we allemaal onze sportkledij aan want ook de Olympische Spelen maakten deel uit van ons reisprogramma. We zouden beginnen met het hoog- en verspringen. De sfeer zat goed en wie afviel supporterde dan ook heel erg luid mee voor de anderen die wel nog in het spel zaten. **Mia De Ketelaere** en **Finn Dezutter** deelden het hoofdpodium en sprongen allebei over 1 meter! ZOOOT! Na al dat springen had iedereen reuzetrek en we hadden geluk want La Lorraine had voor ons een super lekkere picknick voorzien! Na een middagdutje speelden we The Battle of the Highland Games! Hierbij speelden we allerlei spelletjes typerend voor de verschillende landen. Na deze verschillende culturen te hebben ontdekt kwamen we allemaal samen voor een vieruurtje en een geheimzinnige opdracht van **Jacala**: vul de ton met dennenappels. In een mum van tijd hadden we meer dan duizend dennenappels. **Finn Dezutter** kwam luid schreeuwend op de ton afgelopen en riep dat het de leukste opdracht ooit was. Hierna hielden we een kleine, tweede morele opvoeding die ging over diversiteit. Na al dat praten hadden we wel weer een hongertje gekregen en gingen we lekkere boterhammen met soep eten. Geen zangles of verhaaltje deze keer, in de plaats daarvan enkele raadsels die de Welpen moesten trachten op te lossen. Tijdens al dat denkwerk kwamen plots twee bekende gezichten langs, Caro en Vince van LikeMe! Ze vertelden ons dat zij gingen optreden op de slotshow van de mini-jamboree en dat alle Welpen uitgenodigd waren JOEPIIIIE! Maar de blijdschap was snel gedaan toen plots twee mannen in een wit pak kwamen aangelopen en Caro en Vince meenamen! Ze hadden blijkbaar corona. Natuurlijk

waren de Welpen er om alweer eens een handje te helpen en een vaccin te maken om onze vrienden te helpen. Eind goed al goed, Caro en Vince zijn weer helemaal genezen door het vaccin en zo kon er toch nog een korte show doorgaan. "Het is weer voorbij die mooie kampdag." En de Welpen konden tevreden hun bedje in.



Woensdag 11 augustus

Akela's stem klonk vroeger dan anders door het Welpenkamp. "Alle Welpen mogen opstaan in uniform!", klonk het. De Welpen mochten snel gaan ontbijten, voor de verandering nog eens heerlijke sandwichkes van La Lorraine! Na het ontbijt kwam **Kigo** net op tijd terug aan op het kampterrein en verdeelden we ons in nesten met elk een leider erbij om te vertrekken op explo. Deze bestond uit een

fotozoektocht langs verschillende plaatsen. Op die manier maakten de Welpen een tocht door en rond Lommel. Er zaten ook een paar leuke opdrachten tussen. **Ito Pyliser** en **Sooi Canters-El Khadraoui** straalden op de selfies die gemaakt moesten worden bij de vele straatnaambordjes, waar lustig op geklauterd werd, en in een andere straat moesten de nesten dan weer zoveel mogelijk liedjes zingen over reizen. Nest blauw, aangevoerd door de immer enthousiaste volkszanger **Kobe De Coensel**, zong uit volle borst voor de hele buurt en voor de rest van de tocht. Ook nest bruin was heel enthousiast bij het zingen. Bij het laatste deeltje mochten de Welpen zelf een stukje kaartlezen. **Marthe Laureys** nam haar nest op het sleeptouw en toonde dat ze dit heel goed kon. Het tempo lag hoog bij de laatste nesten, want de maagjes begonnen reeds te grommen en de frituur ging bijna sluiten. Maar iedereen is er geraakt en we hebben allemaal kunnen genieten van heerlijke frietjes als eindverrassing! Daarna zijn we met alle Welpen naar een grote speeltuin gegaan. Daar hebben ze vrij kunnen spelen en rondlopen. Door het mooie, warme weer kregen ze nog een extra verrassing: als vieruurtje verfrissende waterijsjes. Na de lange tocht en al dat spelen, konden we gelukkig terug met de bus naar het Kattenbos. Daar aangekomen hebben we een echte grote kuis gedaan. Alle bedjes werden buiten gedragen en iedereen heeft eens grondig zijn tentje geveegd, zijn kleren opgeplooid en zijn slaapzak en bed mooi gelegd. Ook de HUDO werd eens goed verlucht. Na het avondeten zongen we liedjes in de zithoek. Als avondactiviteit zijn we naar de mooie heide gegaan en hebben we verdeeld in twee groepen naar de sterren gekeken. Dit was het perfecte moment want er was net een "sterrenregen" voorspeld. Bijna iedereen heeft wel een of meerdere vallende sterren kunnen zien. **Lise Verwest** voegde daar een poëtische quote aan toe: "De sterrenhemel is net zoals een zwevende discobal". Sommigen genoten minder van de rust en wouden toch nog wat energie en kracht kwijt. **Mia De Ketelaere** en **Line Bleyaert** trokken met hun grote spieren een paaltje uit de grond, maar zetten het er later ook weer mooi in.

De Welpen kregen lekkere snoepjes bij het kijken naar de sterren. Daarna konden ze uitgeput, maar rustig gaan slapen. Slaapwel!

Donderdag 12 augustus

Een nieuwe dag en **Kigo's** stem weerklonk over de welpenvlakte. Bij de turnles konden we allemaal genieten van een massage. Tijdens de inspectie ontdekte de leiding bij een van de jongententen enkele zotte constructies. Ze hadden een omheining met gracht rond hun tent gebouwd zodat het een soort fort werd en even verderop werd er lustig gebouwd aan een uitkijktoren met zelfgesjorde ladder en katrolsysteem op 2 meter boven de grond. Dankzij de sjortechnieken van **Arthur Lataire, Bent Schuermans** en **Odin Rombaut** werd het een zeer veilig bouwwerk. Bijgestaan door de creatieve ideeën van onze uitvinders **Marcel Verborgt, Achille Vandenbulcke, Sirius Lachat, Finn**

Dezutter en enkele andere Welpen bouwden ze een pionierwaardige toren waar zelfs de oude eenheidsleiding versteld van stond. We spelen een spel vandaag! Samen met de Teerpoten, zoals de traditie het voorschrijft, speelden we het kanonnenspel. Hierbij bedachten **June Verhelst** en **Renée Mahieu** een nieuwe moddercamouflagetechniek waardoor ze onzichtbare verdedigers werden voor de andere groep, maar uiteindelijk zijn de tegenstanders toch gewonnen. Na dit leuke spel hebben we een lekkere en gezellige BBQ gehouden met de twee takken. Dikke merci aan **Chil, Hathi** en **Raksha** om dit zo lekker klaar te maken! Door al dat vlees was het dan wel tijd voor een goeie siësta om al dat eten te laten zakken. Met een opgeladen batterij



en een stralende zon was het tijd voor waterspelletjes en om eindelijk de waterglijbaan van La Lorraine uit te testen... De eerste pogingen liepen niet helemaal van een leien dakje. Gelukkig hadden wij de dappere **Roos Allegaert** in ons midden die onder het zeil is gekropen om alle gevaarlijke takken te verwijderen die de mannen van La Lorraine over het hoofd hadden gezien. Nadat ook de leiding eens goed nat gemaakt was door de Welpen, was het tijd om alle kinderen eens grondig te wassen. De leiding vond een beter gebruik voor de waterglijbaan en vormde hem om tot een carwash voor de kindjes met zelfgemaakte douchekoppen, professionele haarwassers en tuinslangen. Met een hete kom soep konden we ons terug opwarmen van de koude douche en was het alweer tijd voor een verhaaltje. **Akela** vertelde ons een van de oude mythes over het Kattenbos. Ooit zou de heide naast ons kampterrein namelijk een zottenhuis geweest zijn. Plots werden **Jacala** en **Kigo** meegenomen door 2 mensen in witte pakken. Onder leiding van **Baloe** en **Bagheera** gingen we op zoek naar een uitleg en een manier om hen terug te krijgen. We dachten dat er wel een link kon zijn met de zotten uit Akela's verhaal en gingen op pad. Na een lange en enge zoektocht vonden

we alle leiding veilig terug en konden we de grote schurk een dik pak rammel geven met heel de groep. Uiteindelijk bleek de mythe van **Akela** ook maar verzonnen te zijn en kon iedereen op zijn gemak en met een goed gevoel in zijn bedje kruipen.

Vrijdag 13 augustus

Goeiemorgen allemaal!! Vandaag werden de kinderen (en de leiding) gewekt door **Bagheera**. Door zijn miscalculaties 15 minuten te vroeg weliswaar. Het was een vrij rustige dag vandaag. Na de veelbelovende inspecties hebben we de sportproeven verdergezet. Joepie, lopen!! Hier zette **Otis Van Hecke** zijn beste beentje voor en had hij zowel bij de 100 m als de 400 m de beste tijden. Proficiat Otis! Tijdens het lopen is er ook iemand zijn schoen kwijtgeraakt, maar dat kon **Adam El Morabet** helemaal niet tegenhouden. Hij heeft zeker nog 200 m op zijn sokken gelopen. Volgende keer beter je veters strikken he, Adam. 😊 Tijdens de sportproeven werd er ook nog ijverig



afgelegd voor de Wolfjes en sterren bij **Kaa** en **Kigo**. Na al dat sporten had iedereen wel honger gekregen; tijd voor een portie lekkere Griekse pasta met veel verse groentjes. Niet iedereen bleek echter een even grote fan van de courgettes te zijn, want voor de leiding het wist waren de bordjes van **Rosalie Dubois** en **Penelope Vanbellingen** veranderd in een enorme stapel courgettes van de andere Welpjes. Ze hebben alles toch mooi binnengesmikkeld zodat er niets weggesmeten moest worden. Het eten kon wat zakken tijdens de siësta. Ook hier hebben de kinderen tijd gehad om dingen af te leggen. Toen de siësta erop zat was het tijd voor een middagspel. De bedoeling was om een zo origineel mogelijk kamp te bouwen aan de hand van opdrachten.

Uiteindelijk is het team van **Jacala** gewonnen! Na het 4-uurtje hebben we weer wat tijd gemaakt om af te leggen en kleine spelletjes gespeeld. Voor we het wisten was het alweer etenstijd. Tijdens het eten konden we **Ikki** weer verwelkomen. De kinderen hadden haar duidelijk gemist toen ze tijdens het eten haar besprongen om een knuffel te geven. We luisterden nog kort naar het jungleverhaal van de Lenteloop. Hierin wordt verteld hoe Mowgli uit vrije wil de Sionieheuvels en zijn welpenfamilie verliet. Nadat het verhaal uit was, kwamen er 2 jonge Wolven aangelopen die allemaal het nieuw geluid hoorden: het teken dat het lente was. De laatste jaar Welpen hoorden het geluid niet, net zoals Mowgli in het verhaal. Het was een teken dat ze weldra de Welpenhorde moesten verlaten om een eigen roedel te starten. Maar eerst moesten ze zich nog een laatste keer bewijzen tegenover de Horde. Daar slaagde iedereen glansrijk in en dat mocht gevierd worden met een enorm afscheidsfeest. Samen met de Teerpoten en Wolven hebben we het dalbos op stelten gezet. Hier heeft **Rune Branswijk** zijn beste moves laten zien. We waren allemaal onder de indruk. Ook mogen we **Kobe De Coensel** nog eens bedanken voor zijn grote act voor zijn badge animator. Niet iedereen durft zomaar in zijn eentje te zingen, dansen en acteren voor meer dan 80 kinderen en 20

leiders. Chapeau Kobe! Aan alle feestjes komt een eind. De Welpjes mochten al wat langer opblijven dan normaal en waren bovendien bekaf van al dat dansen, springen en zingen. Het werd dan tijd om te gaan slapen.

Zaterdag 14 augustus

“Opstaan in perfect uniform!” riep **Jacala** bij het wakker maken van de welpen. Vandaag is het namelijk overgangsdag. Nadat we heerlijk rozijnenbrood hadden gegeten, onze tanden hadden gepoetst en de laatste keer ons uniform hadden gecontroleerd, konden we vertrekken om samen met de volledige eenheid in één grote U-formatie te gaan staan, de grootste U-formatie ooit bij de Zwaluw. Iedereen paste maar net op het veldje. Tijdens deze ceremonie werden er vele prijzen uitgedeeld, waaronder ook mooie prijzen bij de Welpen. Laten we beginnen met de sportprijzen voor de kinderen die altijd actief en eerlijk meespelen en zich steeds de volle 100% smijten. Dit jaar ging de bronzen sportprijs naar **Mia De Ketelaere**, de zilveren sportprijs naar **Arthur Lataire** en de gouden sportprijs naar **Maya Rödigg**. Ook dit jaar hebben een paar Welpen zich hard ingezet bij het afleggen van technieken. Zo hebben **Nora Van Overwalle** en **Suzy Albers** hun eerste ster behaald en deden **Mowgli (Jakob Leveugle)** en **Kobe De Coensel** er nog een schepje bovenop en behaalden zij hun Zilveren Wolf. Op basis van de aanwezigheid tijdens het jaar, altijd enthousiast meespelen en je best doen, het afleggen en interesse tonen in de scoutstechnieken, het gedrag naar de andere kinderen toe, in orde zijn met het uniform en nog zoveel meer kiezen we ook steeds een Welp van het jaar. Op plaats 3 is geëindigd: **Renée Mahieu**, een tweede plaats voor **Mowgli (Jakob Leveugle)** en dit jaar werd **Nora Van Overwalle** de Welp van het jaar. Aangezien zij allemaal overgingen kijken we naar de eerstvolgende eerstejaars Welp op ons lijstje en die wordt de nieuwe grijze broer of zus. Volgend jaar krijgen we een nieuwe grijze zus: **Rosalie Dubois**! Nog eens een dikke proficiat allemaal!!! Op overgang delen we niet alleen prijzen uit, maar moeten we jammer genoeg ook afscheid nemen van een aantal Welpen en leiders. Zo gaat **Akela** naar de Seniors en gaan **Jacala** en **Baloe** mee met de tweedejaars naar de Wolven. Gelukkig krijgen we er drie nieuwe topleiders bij: **Maki**, **Zwaan** en **Spinaap** en vele nieuwe Welpjes. WELKOM ALLEMAAL! Na wat afscheidstraantjes, een lekkere maaltijd en de siësta, kwam Miss België opeens aangelopen in de zithoek. Door het coronavirus konden al haar modellen niet meer meedoen op de catwalk. Gelukkig voor haar wouden de Welpen haar maar al te graag helpen om nieuwe modellen te vinden. Hiervoor gingen we naar de beautysalon en kregen alle nieuwe Welpen en nieuwe leiding een mooie make-over. Op het einde was er natuurlijk een echte modeshow op de catwalk. Iedereen liet zich van zijn mooiste kant zien, maar we ontdekten hier vooral



dat **Leni Neiryck** en **Lewis Vannoote** precies al vaker op een catwalk hebben gestaan. Na een 4-uurtje te hebben gegeten, kregen de Welpen even vrij spel om zo elkaar goed te leren kennen en zich helemaal te kunnen uitleven in de bossen. Van al dat spelen, krijg je nogal snel honger. Gelukkig konden we onze beentjes onder tafel schuiven en genieten van heerlijke soep. Daarna was het tijd voor de zangles, een verhaaltje en natuurlijk de kantine. Omdat het zo een lange, leuke, maar vermoeiende dag was, zijn we vandaag op tijd in ons bedje gekropen om te gaan slapen. Slaapwel!

Zondag 15 augustus

Opstaaaaan!! We werden wakker met maar liefst elf nieuw behaalde Wolfjes onder ons. Dikke proficiat aan **Finn Dezutter**, **Marthe De Muynck**, **Anna Fransoo**, **Paulien Fransoo**, **Lise Verwest**, **Louis Paelinck**, **Marie Pauwelijn**, **Driss Vandekerckhove**, **June Verhelst**, **Jente Laureys** en **Noa Guerfal**. Vandaag is het toch wel weer een bijzondere dag en dat werd al snel duidelijk bij de turnles van Chil, waar we een heerlijke pizza bakten. Vandaag was het Kookthema-dag, een dag waar alles in teken stond van koken! Na de 'restaurant editie'-turnles gingen we lekker smullen aan het ontbijt. Hierna volgde zoals gewoonlijk de inspectie en ons allemaal eens goed wassen, want dat was wel weer nodig voor sommigen. Omdat we dit kamp nog niet veel naar het



speelbos zijn geweest en omdat velen daar maar bleven over zagen zijn we toch maar eens gaan piepen in dat speelbos, JOEPIAJEE!! Alle Welpen vlogen direct het bos in en de winkeltjes werden geopend. **Sirus Lachat** was wel duidelijk de rijkste van alle Welpjes, hij had twee handen vol ijzeren ringetjes (wat dus het betaalmiddel is in het speelbos). **Merel Cosijns**, **Suzy Albers** en **Nora Van Overwalle** waren dan weer eerder fan van **Kaa's** selfiecamera en haalden hun zwoelste blikken uit de kast voor een fotoshoot. Genoeg gespeeld, het was weer tijd om lekker te gaan smullen en dat werd dan ook zeker gedaan: frietjes met vol-au-vent! Ook een dikke shout-out naar **Hert**

en zijn vegetarische vol-au-vent, zeer geslaagd! Na het middageten een siësta en we konden er weer tegenaan voor het middagspel; het Fruitsculpturenfestival! Helaas komt de organisator ons vertellen dat het festival dreigt te mislukken omdat al het fruit vervallen is. Maar gelukkig zijn de Welpjes er om te helpen en dat deden ze ook. Na wat inspanning konden we genoeg fruit verzamelen en gingen de Welpjes in groepjes aan de slag om met het fruit mooie sculpturen te maken. Sommige Welpjes blijken zeer artistiek te zijn, zo maakte **Kobe De Coensel** een prachtige zeester en octopus. Anderen bewezen dan eerder snelle eters te zijn, enkele sculpturen hielden niet lang stand. Nadat iedereen hun kunstwerkjes verorberd had, moesten we jammer genoeg afscheid nemen van **Akela**, we zullen haar missen (en zeker haar goede verzorgingskills voor alle pijntjes). We speelden nog wat spelletjes en het was alweer tijd voor eten! Nu zat iedereen zijn buikje wel helemaal vol en was het tijd voor een zangles en een verhaaltje met lekkere snoepjes om het mee af te sluiten. Plots kwam

er een wenende tomaat langs, alsof we nog geen eten genoeg hadden gezien. De tomaat wou dolgraag bij fruit horen maar de groenten hielden hem tegen. Met de hulp van de Welpjes lukte het de tomaat dan toch om volwaardig de groenten te verlaten. Met volle buikjes kropen de Welpjes hun bedje in, klaar om te dromen over... eten.

Maandag 16 augustus

De Welpen werden gewekt en we startten de dag met het afbreken van onze tenten. Iedereen pakte zijn spullen in en de valiezen werden buiten onder een zeil gezet. Na het eten hebben we onze bedden verplaatst naar de grote tenten. Dat was propfen want er moesten 22 kinderen in 1 tent! Het was wel zeer gezellig 😊. Ondertussen had de leiding de sjorringen van de zithoek losgemaakt. Nu lagen alle balken op de grond en was onze zithoek afgebroken. De Welpen hebben heel hard gewerkt en alle balken van de zithoek weggedragen. **Kobe De Coensel, Noah Lauwagie, Jente Laureys** en nog een paar andere Welpen hebben zelfs met plezier de balken van de zithoek van de VG-tak weggedragen! Dankjewel van de leiding van de VG's aan al deze Welpjes. Na al het harde werken kregen we natuurlijk honger. Daarom kregen we van de Stam onze laatste warme maaltijd: macaroni. Het rode nest waste af en de rest ging nog wat helpen met de afbraak. Het afwassen verliep niet zo vlot want **Dante Noël** had de borden afgedroogd met een natte handdoek. Ook **Driss Vandekerckhove** profiteerde van de laatste afwas. Hij proefde van het afwaswater en zijn gezicht was net een schuimmonster. Na de siësta mochten de kinderen hun talenten uiten in de grote talentenjacht. Terwijl de Wolven kwamen helpen met het afbreken van de tenten, oefenden de verschillende groepjes hun sketch of dansje. Daarna kregen ze een lekker vieruurtje om toch even uit te rusten van al dat dansen. **Jacala** ging toen ook weg. 😊 Maar niet getreurd, na deze korte pauze oefenden we de groepsdans op ons kamplied: Wereld vol muziek! Uiteindelijk was het tijd om de verschillende acts aan elkaar te tonen. Zo oefenden we al een beetje voor het echte werk: de kampvuuravond. Na het heerlijke avondeten was het tijd om ons klaar te maken voor de kampvuuravond met de hele eenheid! Toen alle takken verzameld waren kwam Fabiola langs. Zij wou de sfeer erin brengen door liedjes te zingen met de hele eenheid! Plots ontvoerde Fartsquad haar en Schrek en Dunkey gingen hen direct achterna om haar te bevrijden. Er werden 2 heel grote kampvuren aangestoken die de VG's en de Seniors hadden gemaakt. Elke tak deed een sketch en de moppen waren zeker geslaagd! In de pauze kreeg iedereen extra veel snoep omdat het de laatste avond was. Goed nacht, Welpen; de dag is weer voorbij. Voor een laatste keer dit jaar kropen de Welpen uitgeput in hun nu overvolle tent. Slaap zacht!

Dinsdag 17 augustus

Voor een laatste keer riep de leiding dat we moesten opstaan. Na een korte ochtendgymnastiek en een lekker ontbijt was het alweer tijd om onze valiezen te pakken en de laatste tenten plat te leggen. Er was natuurlijk ook nog tijd voor een paar spelletjes. En zoals elke laatste dag van een kamp waren er ook nu hotdogs!! Nadat iedereen lekker had gesmuld was het tijd om een evaluatie te schrijven en het bos

gedag te zeggen. Na het afscheidslied kon iedereen op de bus stappen en waren we klaar om naar huis te gaan.

Een scout/gids laat twee dingen achter: niets en dankuwel! Dat is dan ook wat ons nog rest. Een dikke merci aan alle (A)EL's, **Kameleon, Dingo, Ree & Cavia**, om dit kamp te organiseren en aan de **STAM** voor het heerlijke eten, de vele tweede en derde porties raakten gemakkelijk binnen bij deze horde hongerige Welpen. Ten slotte ook een dikke pluim aan het voltallige leidersteam van de Welpen voor de originele spelen en ideeën en jullie inzet het hele jaar door. Dankzij hun enthousiasme en engagement, konden we ondanks de lastige periode toch weer heel wat kinderen animeren. Tot volgend jaar!

Lieve groetjes en dikke knuffels van uw reporters ter plaatse: de Welpenleiding

Akela - Zorgzame Cavia
Bagheera - Nonchalante Fodi
Baloe - Behendige Kantjil
Chil - Teruggetrokken Klipdas
Ikki - Rumoerige Lijster
Jacala - Guitige Koala
Kaa - Gehechte Chinchilla
Kigo - Markant Roodborstje



Programma Welpen

Hieronder vind je een klein overzichtje van alle spannende avonturen die ons binnenkort te wachten staan! Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (lijster@dezwaluw.org) of telefonisch (0470/27.80.96).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- € 1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas (bij slecht weer)
- Je welpenboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 4 september 2021, 13u45 tot 17u30

JEEEEJJ, de 1^{ste} vergadering van het jaar. Vandaag spelen we vele spelletjes, beslissen we wat de nieuwe junglenamen worden en kiezen we een nieuwe Mowgli, spannend...

Zaterdag 11 september 2021, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we een groot spel. Zo leren jullie elkaars namen heel snel, misschien kunnen jullie het wel. Vergeet geen 1 euro voor een koekje en drankje + regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 18 september 2021, 14u00 tot 17u30

Zorg maar dat jullie voldoende energie hebben, want vandaag maken we er een avontuurlijke vergadering van. We blijven niet in de Muze, maar ergens nabij... Jaja, je kan het wel raden... We gaan naar de Groene Vallei.

Zaterdag 25 september 2021

Geen vergadering 😞

Zaterdag 2 oktober 2021, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan jullie ergens naartoe, hopelijk zijn jullie niet al te moe. We zijn een beetje de weg zoek... vergeet zeker niet jullie zwembroek. Neem sowieso 5 euro, een buskaart of 3 euro en een lunchpakket mee. Rarara naar waar zouden we gaan? 1 tip: het is niet de zee.

Zaterdag 9 oktober 2021, 14u00 tot 17u30

Wil je jezelf bewijzen? Haal dan je teerpooteisen! Wij leren jullie vandaag alles aan wat jullie hiervoor moeten kunnen. Heb je nog een vraag? Wij helpen jullie graag!

Zaterdag 16 oktober 2021, 14u00 tot 17u30

Grijp vandaag jullie kansen, wij leren jullie de jungledansen. De dans van Kaa, Bagheera en Baloe...op het einde zijn jullie zeker en vast moe!

Zaterdag 23 oktober 2021

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 30 oktober 2021 tot woensdag 3 november 2021

HERFSTKAMP!

(meer informatie kunnen jullie vinden in de kampfolder of op onze site)

Zaterdag 6 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 13 november 2021, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we naar de Kristallijn, dat is dolfijn! We trekken onze schaatsen aan... Gaan met die banaan! Zorg zeker dat jullie jullie buskaart of 3 euro, handschoenen, 5 euro en lunchpakket niet vergeten, zodat we allemaal samen kunnen eten.

Zaterdag 20 november 2021, 14u00 tot 17u00

Do re mi fa sol la si...We zingen, dansen en feesten zoals de zotste beesten. We zijn heel veel van plan, we maken er zot leuk feestje van! Vandaag stoppen we om 17 ipv 17u30 omdat het vanavond spaghettiavond is. Hopelijk zien we jullie daar!

Akela

Rumoerige Lijster

Anna Boogaerts

Takleidster van de Welpen

lijster@dezwaluw.org

0470/27.80.96

Artikel Wolven Groot Kamp 2021

Zaterdag 7 augustus

De leiding staat op in het (voorlopig) nog rustige Kattenbos, maar deze rust is niet meer voor lang, want om 11 uur begint de bende enthousiaste Wolven toe te stromen. Vandaag was ook een speciale dag omdat we een nieuw meisje mogen verwelkomen, welkom **Kezia Nsiah**. Nadat alle Wolven zich geïnstalleerd hadden, kon het langverwachte kamp EINDELIJK beginnen. Met wat anders kunnen we het kamp starten dan een leuk middagspel? Het middagspel was een grote vier-op-een-rij waarbij team rood de overwinning in de wacht kon slepen. Na het vieruurtje luisterden we naar **Kana** die ons de kampwenken uitlegde en hierna was het tijd voor een rondleiding door het Kattenbos door onze lieflijke **Jotaho**. Na het avondeten en de zangles kwam Hagrid langs om te vertellen dat de Wolven geselecteerd waren voor proefflessen aan Zweinstein. Nadat de sorteelhoed de Wolven had onderverdeeld in de verschillende huizen konden ze aan hun proefflessen beginnen. Nadat de Wolven de verschillende proefflessen doorlopen hadden kregen ze een tovenaarscertificaat. Hierna konden alle Wolven moe maar voldaan gaan slapen na hun eerste dag in het Kattenbos.

Zondag 8 augustus

“Wolven opstaan!” klonk voor de eerste keer dit kamp door het Kattenbos. De Wolven werden gewekt door **Corvin** die hen ook de eerste turnles van het kamp bezorgde. Vandaag was het zondag dus dat wilt zeggen: morele opvoeding. Vandaag werd de morele opvoeding geleid door **Tala**. Het thema van de morele opvoeding vandaag was cyberpesten. Bedankt aan alle Wolven om hier zo goed aan mee te doen en voor jullie eerlijke getuigenissen. Van al dat praten krijg je natuurlijk honger dus was het tijd voor het middageten. Na de siësta werden de Wolven gestoord door Hera en Hermes die hen kwamen vertellen dat ze mogelijk halfgoden waren. Dit moest natuurlijk getest worden. Na de bevestiging te krijgen dat ze effectief halfgoden waren moesten de Wolven nog op zoek gaan naar wie hun vader of moeder was. Door veel opdrachten te doen kwamen de Wolven te weten of ze een kind waren van Zeus, Poseidon, Aphrodite of Athena. Als iedereen zijn vader of moeder gevonden had, was het tijd voor het vieruurtje. Na het vieruurtje was het tijd voor de sportproeven. Vandaag stonden de 100 meter en 400 meter lopen op het programma. De top 3 van de 100 meter bestond uit **Loek Schuermans**, **Christ Adomako** en **Leander Goedertier**. Bij de 400 meter bestond de top 3 uit **Leander Goedertier**, **Flynn Cornelis** en **Loek Schuermans**. Allemaal zeer goed gedaan. Na het avondeten werden we geanimeerd door **Wolf Housen** en **Loek Schuermans** die een aantal



raadsels hadden voorbereid voor hun badge animator. 's Avonds kwamen Poseidon, Aphrodite en Athena terug omdat ze hulp nodig hadden van de nieuwe halfgoden om Medusa te verslaan. Nadat Medusa was verslaan konden de Wolven met een gerust hart gaan slapen.

Maandag 9 augustus

De Wolven werden vandaag gewekt door **Jaki**. Na het ontbijt was het tijd voor de favoriete bezigheid van elke Wolf, namelijk de inspectie. Nadat alle bedjes spik en span lagen en de Wolven zich eens grondig gewassen hadden, was het tijd voor de techniek vuren. Na de duidelijke theoretische uitleg van **Kana** en het mooie jagersvuur van **Osha** en **Corvin** was het tijd voor de Wolven om zelf aan de slag te gaan. Ze mochten eens een vuur maken op de vuren van de JVG's, zo konden ze eens voelen hoe dat was. Hierna was het tijd voor het middageten met de favoriete maaltijd van iedereen, WAP (worst met appelmoes en patatten). Na een siësta vol afleggen was het tijd voor het grote TikTokspel waarbij het doel was om zoveel mogelijk volgers te krijgen. Iedereen ging vol voor de opdrachten, al wouden **Victor Demunter** en **Darwin Van Gasse** geen liefdesbrief schrijven. Is dit niet stoer genoeg? Het grote TikTokspel werd gewonnen door **Christ Adomako** (alias Coole boy) en **Léon Van Peteghem** (alias Patrick) met elk 125 volgers. Hierna was het tijd voor de techniek sjourren. De Wolven werden in kleine groepjes verdeeld om de techniek zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Na de techniek zag het Wolvenkamp er een heel stuk anders uit met die mooi gesjorde omheining. In de avond werden we opgeschrikt door de bende van de Groene Vallei die de rugzakken van **Leander Goedertier** en **Jaki** hadden gestolen. Tot overmaat van ramp zat de takkas in **Jaki** haar rugzak, tijd voor de Wolven om in te grijpen dus. Met de hulp van verschillende agenten konden ze het juiste spoor volgen naar de bende van de Groene Vallei. Als ze de bende van de Groene Vallei hadden platgelegd en de rugzakken terug hadden, kon iedereen met een gerust hart gaan slapen.

Dinsdag 10 augustus

Opstaan! Na het ontbijt en de inspectie was het vandaag weer tijd voor een sportieve dag met hoog- en verspringen op het programma. **Loek Schuermans** kon het verst springen gevolgd door **Lukas Lataire** en **Laura Múgica-Gonzalez**. De top 3 werd vervolledigd door **Flynn Cornelis** en **Victor Demunter**. Van al dat sporten krijg je natuurlijk honger en was het dus tijd voor het middageten. Dit was een heuse picknick van La Lorraine die we hadden gewonnen door onze derde plaats bij de spaaractie voor sandwiches. Nog eens bedankt aan alle ouders die mee hebben helpen sparen! Na deze lekkere picknick was het tijd voor het middagspel De Coolste Kermis, hierbij moesten de wolven verdeeld in 4 groepen de coolste kermis proberen bouwen. De kermis Guan Guacamole werd verkozen tot de coolste kermis. Na het vieruurtje deden we verder met het hoogspringen. Hierbij was **Marthe Bruggeman** de beste en sprong ze maar liefst 110 cm hoog. Op de tweede plaats met 100 cm stonden **Christ Adomako**, **Cas De Ketelaere**, **Victor Demunter**, **Levi Houttekiet** en **Loek Schuermans**. Op de derde plaats met 95 cm stonden **Jolien Goedertier**, **Anna Leveugle**, **Laura Múgica-Gonzalez** en **Titus Bodé**. Tijdens de zangles kwamen er plots 5 white men die naar de tenten liepen en

hier een slot aan hingen. De Wolven konden dus niet gaan slapen voordat ze de sloten open hadden gekregen. Om de sloten open te krijgen moesten ze stap voor stap de instructies volgen van de white men om zo hun code te kunnen bekomen. Als de Wolven de codes hadden, konden ze terug naar hun tent om deze open te doen en dan moe en voldaan van de leuke dag in hun bed te kruipen.

Woensdag 11 augustus

Vandaag wakte **Rai** de Wolven. Na een grondige inspectie was het tijd voor de techniek touwklimmen. Nadat iedereen een poging had gedaan om helemaal tot boven op het touw te geraken was het tijd voor de kleine spelen van **Laura Múgica-Gonzalez**, **Marthe Bruggeman** en **Sanne De Coensel**. Na het middageten speelden we een middagspel. Het doel was om zoveel mogelijk zakjes te verzamelen zonder gepakt te worden door politie of zonder dat andere groepen het afpakten. Op het einde van het spel bleken **Nella Banovic**, **Jos Vanderkerckhove** en **Kezia Nsiah** hier het beste in. Na het middagspel was er wat tijd voor afleggen en enkele rustige spelen. Hierna deden we een lange zangles waarbij we ook enkele nieuwe liedjes leerden. Daarna was het tijd voor een BBQ



met de JVG's. Na de gezellige BBQ konden de Wolven eens op tijd in hun bedje kruipen (of dat dachten ze toch). Eens aangekomen bij de tenten kregen de Wolven de opdracht hun uniform aan te doen en hun kaartleesmateriaal te nemen. Het was namelijk tijd voor een dropping. Elke roedel vertrok met een leider naar de startplaats van de dropping maar eens daar aangekomen bleek het een prank te zijn en keerden ze gewoon terug naar het kampterrein. De ene roedel was meer teleurgesteld dan de andere, sommige Wolven zullen de rest van het kamp argwanend naar de leiding kijken, hé **Cas De Ketelaere**? De **Dhari's** maakten er toch nog een mooie avondlijke wandeling van door rond de hele heide te wandelen om zo nog van de vele sterren te kunnen genieten. Als alle Wolven terug op het kampterrein waren konden ze deze keer echt in hun bed kruipen.

Donderdag 12 augustus

Opstaan in uniform! Het belooft een speciale dag te worden. Vandaag gingen we namelijk op tocht en moesten de Wolven hun kaartleesskils dus toch nog eens bovenhalen. Het eindpunt van de tocht was de frituur, als je daar geraakte met je roedel natuurlijk. Onderweg moesten er verschillende opdrachten vervuld worden om zo de coördinaten



van het volgende punt te kunnen verdienen. Als roedel moest je ook zo veel mogelijk punten verdienen, dit kon door de snelste tijd te stappen maar ook door onderweg een volledige bingokaart te proberen aanduiden. De ene was hier fanatieker in dan de andere, **Cas De Ketelaere** ging volledig voor de bingo, al had hij het wel moeilijk met het woord 'omaatje'. In de plaats van het verkleinwoord van 'oma', las Cas het als een hip woord voor 'automaatje'. Hopelijk weet je nu wel wat het betekent, Cas. 😊 Tijdens de tocht leerden de **Rikka's** dat je nooit blindelings de leiding moet volgen, ook zij maken (al dan niet bewust) wel eens een foutje. Uiteindelijk kwamen alle roedels heelhuids toe bij de frituur, al hadden de **Dhari's** op het einde even wat obstakels op de weg. Nadat iedereen zijn buikje rond had gegeten, konden we vertrekken naar de speeltuin. Na het speelplezier vertrokken we terug met de bus richting het Kattenbos. Onze rustige avond in het Kattenbos werd al snel verstoord toen **Jaki** en **Tala** ontvoerd werden tijdens de zangles door de Silence men. Na de zangles kwamen deze mannen terug met twee kisten waarin de leiding opgesloten zat. Als de Wolven hun leiding nog terug wouden zien, dan moesten ze heel stil zijn en heel goed luisteren naar de Silence. Gedurende de opdrachten die de Wolven kregen van de Silence men waren de wolven niet altijd stil genoeg waardoor eerst **Kezia Nsiash** en later **Sanne De Coensel** ontvoerd werden. De Wolven moesten nu niet alleen hun leiding maar ook twee mede-Wolven terugkrijgen. Gelukkig konden de Wolven de Silence men tijdig platleggen en de ontvoerde leiding en Wolven bevrijden. Nu kon iedereen samen met een gerust hart gaan slapen.

Vrijdag 13 augustus

Om 7u30 klonk er heel stilletjes "opstaan Wolven" door het Kattenbos. De Wolven kregen van **Rai** de opdracht om op te staan in hun uniform en om zwemgerief en reservekledij in een rugzak te steken. De Wolven stonden snel op en ontbeten terwijl de leiding het lunchpakket klaarmaakte. Als iedereen gepakt en gezakt was, konden ze vertrekken, maar naar waar? De Wolven ontploften bijna van nieuwsgierigheid en de grootste theorieën ontwikkelden zich in korte tijd, maar de leiding liet niks los. 'Waarom moeten we zwemgerief én reservekledij meenemen?' **Titus Bodé** was ervan overtuigd dat we eerst gingen zwemmen en daarna een groot waterpistolengevecht gingen houden. De Wolven vertrokken onder leiding van (de veel te snel wandelende) **Coyar** richting het station. Hier namen ze te trein naar Mol en dan de bus naar het Zilvermeer. Tegen dan waren alle Wolven helemaal klaar voor de verrassing. Vandaag deden we een Avonturentrophy, een soort parcours over water via touwen, buizen en andere constructies. Natte kleren en plezier verzekerd! Niet iedereen had even goed geluisterd naar onze instructies 's ochtends, wat ertoe leidde dat **Jonathan Meersseman** geen reserveschoenen mee had waardoor



hij tegen het einde van de dag natte bottines had. Volgende keer beter luisteren, hé Jonathan. 😊 Tijdens de activiteit probeerde iedereen de obstakels zo goed mogelijk de overwinnen. Dat lukte bij de één al wat beter dan bij de andere, wat leidde tot grappige en natte taferelen. Na onze activiteit was iedereen goed nat en moest iedereen zijn energiepeil opnieuw opgeladen worden, dus gelukkig had de leiding 's ochtends met veel liefde boterhammetjes gesmeerd. Nadat iedereen zijn buikje rond had gegeten was het tijd voor de terugrit naar het Kattenbos. We kwamen rond 16u terug aan in het Kattenbos dus hadden we genoeg tijd voor een grondige wasbeurt en inspectie. Bij de inspectie werd alles eens buiten gezet zodat er een grote kuis kon gebeuren. Ondanks de vele tijd die de wolven hadden gehad voor de inspectie was deze bij de meeste verre van in orde. Volgende keer beter. In de avond was het tijd voor het heuse cubbingbosfeest, een bosfeest samen met de Teerpoten en Welpen. Na al dat gedans was het tijd om in ons bedje te kruipen, zodat we weer fris zouden zijn voor de volgende dag.

Zaterdag 14 augustus

Vandaag klonk voor de derde keer op rij "Wolven opstaan in uniform!" en deze keer voor een heel speciale dag. Vandaag was namelijk de langverwachte dag, **OVERGANG**. De vraag die op iedereen rustte, wie gaat er met een prijs naar huis en wie wordt onze nieuwe leiding? Vandaag was de dag dat we antwoord kregen op al deze vragen. Maar voor we aan de overgang konden beginnen moest er een korte inspectie en grondige uniformcontrole gebeuren, hierna konden we richting de grote U-formatie vertrekken. Voor de sportprijzen mocht **Flynn Cornelis** het brons ontvangen, het zilver ging naar **Jolien Goedertier**. Het goud was voor **Titus Bodé** omdat hij niet alleen goed presteerde tijdens de sportproeven maar ook het hele jaar vol enthousiasme meespeelde met alle spelen. Dit jaar waren er ook drie wolven die hun Wolfje behaalden, proficiat **Ada Lachat**, **Julie Verbeke** en **Jos Vandekerckhove**. Naast de sportprijzen en het wolfje kunnen de Wolven ook hun Zilveren Wolf behalen. Dit jaar slaagden **Anna Leveugle**, **Wolf Housen**, **Sanne De Coensel**, **Laura Múgica-Gonzalez** en **Marthe Bruggeman** erin om hun dit te behalen, het hoogste wat er te verdienen valt bij de Wolven! Tot slot is er ook nog de grootste prijs van ze allemaal, namelijk Wolf van het jaar. Wie kwam er dit jaar altijd in perfect uniform naar de vergaderingen, legde het meeste af, maakte altijd goede inspecties en speelde goed mee? Dit jaar ging de derde plaats naar **Wolf Housen**, de tweede plaats ging naar **Anne Leveugle** maar de Wolf van het jaar was **Sanne De Coensel**. Iedereen die prijzen won dit jaar, proficiat!

Overgang is natuurlijk niet alleen vreugde want overgang wil ook zeggen dat we afscheid moeten nemen van verschillende mensen. Als eerste moeten we afscheid nemen van de Wolven die overgaan naar de JVG's. Dit jaar nemen we afscheid van: **Marthe Bruggeman**, **Auke Busch**, **Flynn Cornelis**, **Sanne De Coensel**, **Leander Goedertier**, **Jolien Goedertier**, **Ilian Gülcher**, **Wolf Housen**, **Levi Houttekiet**, **Ada Lachat**, **Lukas Lataire**, **Anna Leveugle**, **Jonathan Meersseman**, **Laura Mugila-Gonzalez**, **Soren Mus**, **Loek Schuermans** en **Julie Verbeke**. Er waren niet enkel Wolven die de tak verlieten voor een andere tak, zo was er ook leiding die de overstap maakte naar een

andere tak. We moesten afscheid nemen van **Jotaho** die volgend jaar full-time assistent-eenheidsleidster zal zijn, **Corvin** die de Welpen zal vervoegen, **Osha** die naar de JVG's gaat en **Kana** die naar de Teerpoten gaat. We zullen jullie allemaal missen bij de Wolven. Aangezien **Jotaho** (Ree) stopt als takleidster bij de Wolven, was er een opvolg(st)er nodig en dit is **Patrijs** geworden. Zij zal volgend jaar worden bijgestaan door **Tala** (Hoopoe) als assistent. **Rai** en **Jaki** blijven nog een jaartje bij de Wolven. Daarnaast wordt de leidersploeg van de wolven nog aangevuld met enkele andere gezichten, namelijk **Koala**, **Kantjil**, **Gaviaal** en **Markoeb**. Er komt niet alleen nieuwe leiding maar er komen ook Welpen over naar de Wolven. Welkom allemaal en samen maken we er een leuk jaar van 😊!

Na de overgangsceremonie was het tijd om een dagje in de nieuwe tak te beleven. Na het lekkere eten en de goede siësta was het tijd voor het heuse slangen en ladders middagspel. Dit eerste middagspel in de nieuwe tak werd gewonnen door **Penelope Vanbellingen** en **Adam El Morabet**. Na het middagspel en het vieruurtje was het tijd voor de doop van de nieuwe Wolfjes en leiding. In de avond speelden we nog battle of the flags waarbij de

Wolven in twee groepen werden verdeeld en zo goed mogelijk moesten samenwerken om zo als eerste hun vlag te kunnen vinden. Uiteindelijk bleek groep 1 het beste te kunnen samenwerken. Na deze leuke dag in de nieuwe tak kroop iedereen terug in zijn eigen bedje.

Zondag 15 augustus

Vandaag werden de Wolven gewekt voor een normale dag in het Kattenbos. Na de inspectie was het tijd voor een crea-activiteit: lampionnetjes maken. Nadat iedereen zijn creatieve geest volledig had kunnen loslaten was het alweer tijd voor een lekkere maaltijd van de Stam. Na de siësta kwamen boer George, boer Fons, Ivan de ezel en Geraldine de koe ons vertellen dat Zwieber hun boerderij verwoest had en dat ze hulp nodig hadden van de Wolven om een nieuwe boerderij te bouwen. De Wolven moesten in groepjes van 3 een zo mooi mogelijke boerderij bouwen. Dit deden ze door opdrachten te doen en zo boerderijstickers te verdienen. **Soren Mus** ging helemaal op in de opdrachten en verzong zo de Feradquatl, een dier dan bestond uit dennennaalden. Daarnaast hadden **Laura**



Múgica-Gonzalez en **Marthe Bruggeman** wat moeite met bekende gebouwen, zo zeiden ze dat Parijs een bekend gebouw was en dat de Big Ben in Gent staat. Best jullie algemene kennis nog een beetje bijspijkeren, meisjes. 😊 Tijdens het middagspel was **Flynn Cornelis** ook bang om bepaalde antwoorden te geven want hij wou geen domme antwoorden geven want dan zouden deze in het boekje komen. Begrijpelijk... 😊 Op het einde van het spel konden we acht mooie boerderijen bewonderen. De beste boerderij was toch deze van **Soren Mus**, **Leander Goedertier** en **Jonathan Meersseman** dankzij

de hele mooie tekenskills van **Leander Goedertier**. Na het vieruurtje werd er al gretig geoefend voor de kampvuuravond. In de avond kwam boerin Magda langs omdat ze de hulp nodig had van de Wolven. Ze had haar been gebroken en kon dus niet op de markt geraken en so haelde de hulp in van de Wolven om haar goederen tot op de markt de krijgen. Nadat de Wolven nogmaals hun goede hart hadden getoond konden ze in hun bedje kruipen.



Maandag 16 augustus

Vandaag werden de kinderen gewekt voor hun laatste volledige dag in het Kattenbos. Tijdens de inspectie moesten alle Wolven hun bed verhuizen want voor de laatste nacht gingen alle meisjes samen slapen en ook alle jongens sliepen samen in een grote tent. Daarnaast werd er ook al heel wat afgebroken, zo moesten we afscheid nemen van onze zithoek, poort en omheining. Dankzij de goede hulp van de Wolven ging dit vlot vooruit. Vandaag moest er niet enkel opgeruimd worden, er moesten ook nog vele sketches voorbereid worden voor de kampvuuravond. **Tala** en **Auke Busch** lieten zich helemaal gaan en toverden een hele dans in elkaar die ze dan ook aan de



rest van de Wolven aanleerden. Tegen de avond was ongeveer het hele Wolventerrein opgeruimd en waren alle sketches voorbereid. De Wolven waren dus volledig klaar voor de kampvuuravond. Deze kampvuuravond werd begeleid door Shrek (**Kapucijnaap**), Donky (**Oehoe**), een Fee en gelaarsde kat (**Hoopoe**), Fabiola (**Chinchilla**) en Faraquaad (**Raaf**). Na de leuke avond met veel gezang en gelach konden de wolven voor de laatste keer dit kamp in bed kruipen in het Kattenbos. Bedankt aan alle andere takken voor hun grappige sketches en aan **Kapucijnaap, Oehoe, Hoopoe, Chinchilla** en **Raaf** om de kampvuuravond zo mooi te begeleiden.

Dinsdag 17 augustus

Aan alle mooie liedjes komt een eind en vandaag was dan ook jammer genoeg de laatste dag dat de Wolven door hun leiding werden gewekt in het Kattenbos, want vandaag was het tijd om naar huis te gaan ☹️. Nadat alle valliezen waren gemaakt, was het tijd voor nog een laatste terreinkuis. Hierna konden de Wolven nog genieten van een hotdog om tot slot het kamp nog eens te overlopen via de Dag der Raden. Om 14 uur was het dan tijd voor het afscheidslied en het uitwuiwen van de Wolven.

Dan rest mij enkel nog de Stam te bedanken voor het lekkere eten op kamp, de eenheidsleiding voor de logistieke organisatie, de wolven voor hun enthousiasme en tot slot mijn medeleiding om er samen een geslaagd kamp (en jaar) van te maken.

Uw verslaggeefster ter plaatse,

Coyar

Ondoorgrondelijke Patrijs

De wolvenleiding 2020-2021

Jotaho – Amicale Ree

Coyar – Ondoorgrondelijke Patrijs

Corvin – Handige Maki

Tala – Goedlachse Hoopoe

Osha – Ondeugende Alpaca

Rai – Onbevangen Gnoe

Kana – Flegmatieke Emoe

Jaki – Toegenegen Koi



Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Jotaho (Patrijs)** vooraf te verwittigen via mail (patrijs@dezwaluw.org) of telefonisch (0473/28.82.03). We openen en sluiten altijd in De Muze tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- **€1** voor een koekje en een flesje cola
- Een **regenjas** bij slecht weer
- **Welpenboekje en zangbundel**
- **Lunchpakket** wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 4 september 2020, 14u00 tot 17u30

Zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar bij de Wolven want jullie worden onder een jaar vol plezier bedolven. Vandaag spelen we vele spelletjes en dan wordt het wel welletjes!

Zaterdag 11 september 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we jullie in roedels verdelen en ook gaan we veel gekke spelletjes spelen!

Zaterdag 18 september 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag wordt helemaal top want we doen een heuse badgenworkshop! Met een zonnestraal leren we jullie ook het Wolvenverhaal.

Zaterdag 25 september 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 2 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

De eerste 10-uurvergadering van het jaar! Vandaag staat er een heuse teambuilding klaar. We gaan ons zeker niet beperken want we leren hier samenwerken.

Niet vergeten: lunchpakket, 1€ voor een koekje en een drankje en een buskaart (of geld)

Zaterdag 9 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren jullie Gent extra goed kennen want we laten ons door een leuke gidsbeurt van Tala, Kana en Coyar verwennen!

Zaterdag 16 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Hopelijk geraken jullie na vandaag nooit meer de weg kwijt want jullie leren kaartlezen! Zo zijn jullie op onze coole tochten voorbereid 😊

Zaterdag 23 oktober 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 30 oktober 2020 tot woensdag 3 november 2020

Staat jullie valies al klaar? Want het is weer tijd voor het eerste kamp van het jaar 😊.
Hopelijk hebben jullie er veel zin in, een heks met haar grote kin!

Zaterdag 6 november 2020

Geen vergadering 😞

Zaterdag 13 november 2020, 10u00 tot 17u30

Hopelijk kunnen jullie jullie voeten goed plaatsens want vandaag gaan wij schaatsen!
Niet vergeten: lunchpakket, 5€ voor het schaatsen, 1€ voor een koekje en een drankje en een buskaart (of geld)

Zaterdag 20 november 2020, 14u00 tot 17u00!

Trek jullie dansbottinekes maar aan want wij gaan gaan met die banaan! Vandaag doen we volksdansen gelijk de Fransen. Maak jullie maar op voor de avond van het jaar want de spaghetti staat klaar. De vergadering eindigt een half uur vroeger. Mmmmmmmmmmm...

Jotaho
Ondoorgrondelijke Patrijs
Paulien Mens
Takleidster wolven
patrijs@dezwaluw.org
0473/28.82.03

Artikel JVG's Groot Kamp 2021

Voorkamp

Na een bewogen – of eigenlijk eerder stilstaand – coronajaar, verzamelen de elf voorkampers zich aan de voorkant van het station, zwaar geladen met verwachtingen, goesting en een heleboel valiezen, voor wat belooft een normaal kamp te worden! Tegen de vroege avond komen we toe aan ons vertrouwde kamperrein, dat vreemd genoeg onwennig aanvoelt door het ontbreken van tenten en allerhande houtconstructies. Maar daar zou snel verandering in komen: na zich te hebben geïnstalleerd, kunnen de JVG's hun vermoeide voeten onder tafel schuiven, waarna ze de handen uit de mouwen steken en aan de opbouw beginnen!

Ook de daaropvolgende dagen wordt er hard gewerkt aan de zithoek, poort, douches en toiletten. Het is ongelofelijk hoe samen bedenken, maken, bouwen niet enkel een constructie, maar ook zo'n unieke band kan creëren! En al maakt één zwaluw de zomer nog niet (een hele bende precies ook niet: het weer zit niet echt mee), het belooft een heel hechte groep te worden! Er werden dit jaar ook 3 JVG's beloond met een prachtige totem. Na veel afgelegd te hebben doorheen het jaar en op kamp werd **Emma Maricou Blijmoedig Konijn**, **Lola Cosijns** werd **Ongedwongen Zeehond** en **Simon Pauwelijn** kreeg de naam **Bereidvaardige Steenbok**. Een dikke proficiat aan alle drie. Jullie mogen trots zijn op jullie nieuwe totems.

Vele handen maken licht werk: op dag vier staat het JVG-kamp bijna volledig recht! En als kroon op dat werk, worden we die avond beloond met kaas en wijn! Ook de laatste voormiddag is er nog wat werk aan de winkel – of zeg ik beter poort en zithoek? – maar daarna kan de befaamde off-day beginnen. Wegens corona kunnen we dit jaar onze met hars en stof bevulde lichamen jammer genoeg niet laten weken in het zwembad (niet getreurd, we hebben bubbels genoeg gezien afgelopen jaar), dus in plaats daarvan gaan we bowlen! Off-day, en bij uitbreiding volledig voorkamp, was alweer geweldig! Die avond kruipt iedereen moe maar voldaan onder de wol (lees: slaapzak), klaar om de rest van de groep morgen te verwelkomen.

Zaterdag 7 augustus

Na een hele week hard gewerkt te hebben, was het tijd voor de voorkampers om hun vriendjes en vriendinnetjes te verwelkomen in ons JVG-kamp. De veldbedden en luchtmatrassen werden geïnstalleerd in de tenten en we namen afscheid van alle mama's en papa's. Groot kamp 2021, waar we allemaal lang naar hebben uitgekeken, was officieel van start gegaan. De stam had heerlijke soep gemaakt en we aten lekkere sandwiches met preparé en eiersalade. Daarna was het tijd om te werken aan de patrouillehoeken: vuurputten werden gegraven, tafels werden gesjord en spiezen werden gekapt. De JVG's hadden allemaal heel veel eten mee, waaronder een aanzienlijk aantal zakjes snoep. Zo veel dat we er zelfs een volledige vuilniszak mee konden vullen!



Na het vieruurtje begon het te regenen dus moesten we verder werken aan de patrouillehoeken met regenkledij of in zwemkledij voor de wat inventievere personen onder ons. Uiteindelijk werden de patrouillehoeken afgewerkt, al ging dat bij sommige patrouilles wat trager dan bij de anderen. Misschien kwam dit doordat **Jan Meyskens** 'Single Ladies' van Beyoncé aan het zingen was. **Helene Dezutter** kreeg ook bijna een plas water dat op een tentzeil lag over haar heen, maar kon deze nipt ontwijken. Na ijverig gewerkt te hebben was het tijd voor het avondeten. Het waren lekkere hamburgers. Sommigen onder ons gingen zelfs voor een derde keer aanschuiven.

Na onze buikjes rond gegeten te hebben was het tijd voor ons eerste avondspel van het kamp. We speelden een versie van 'De Mol' waarbij de JVG's verschillende opdrachten moesten voltooien. 2 JVG's waren echter saboteurs en zij moesten ervoor zorgen dat de opdrachten minder vlotjes verliepen zonder zelf te worden ontmaskerd. Als eerste opdracht moesten de JVG's een puzzel maken, maar in de vorm van een estafette, waarbij de JVG's om de beurt een puzzelstukje moesten leggen. Bij deze opdracht vond **Tuur Boogaerts** bijna iedereen verdacht als saboteur. Na verschillende goed uitgevoerde opdrachten was het tijd om vier verdachten aan te duiden als mol. Deze personen werden het meeste verdacht. Als de echte mol tussen de genomineerden zat, dan kregen de JVG's de groepspot. Deze was gevuld met lekkere zakjes snoep die de JVG's gedurende het spel wisten te verzamelen door opdrachten goed uit te voeren. Uiteindelijk werd **Miro Leupe** als mol ontmaskerd terwijl **Helene Dezutter** ongedetecteerd bleef. Zij heeft haar rol dus perfect gespeeld. Daarna zongen we het eerste avondlied en kropen we onze warme bedjes in.

Zondag 8 augustus

De JVG's stonden op met een turnles gegeven door onze lenige **Tarbagan**. We aten sandwiches die we hadden gewonnen door de inzameling van alle bonnetjes van La Lorraine. Na het ontbijt deden we een kleine inspectie en daarna was het al tijd om fourage te gaan halen. We konden beginnen met op onze eigen vuurtafels te koken. De vuurtjes werden aangestoken en de potten werden ingezeept met bruine zeep. Op het menu stond couscous en kip met currysous. **Lies Van De Velde** vond dat de currysous van de **Luipaarden** de perfectie naderde en gelijk had ze want deze was zeer lekker en van hoogstaande kwaliteit. De **Tijgers** showden hoe geweldig zij waren als kookteam want ze kookten voor de leiding en zorgden voor extra groentjes voor de vegetariërs. Na het eten was het tijd voor het middagspel. We speelden onze eigen

versie van de Olympische Spelen waarbij de JVG's verschillende sporten moesten spelen tegen de leiding. Enkel **Michiel Fransoo** wist **Picus** te verslaan in een wedstrijd pingpong. Hij had waarschijnlijk te veel doping gepakt. Op het einde van het spel werden **Miro Leupe** en **Lies Van De Velde** uitgeroepen tot Olympische kampioenen.

Na het middagspel was het tijd voor onze morele opvoeding waarbij we het hadden over het gebruik van onze smartphones. De meesten waren wel blij dat ze een paar dagen in het bos afstand konden nemen van hun gsm. Hierna speelden we ook nog een wedstrijd frisbee.

Als avondeten kregen we, u raadt het waarschijnlijk al, sandwiches. Daarna namen we een heerlijk verfrissende douche en zongen we enkele liedjes tijdens de kantine. Als avondspel werden de JVG's in twee teams verdeeld. Elk team had een eigen vuur en het was de bedoeling om het vuur van het vijandige team te doven. Dit moesten we doen door gebruik te maken van waterpistolen en sponzen. Na een 'verhitte' strijd was het alweer tijd om te slapen.

Maandag 9 augustus

Maandag begon als een normale dag. Na een uitgebreide turnles van **Tarbagan** en een grondige inspectie veranderde dit. De



technische omloop werd aangekondigd, de hoogdag voor iedere echte scout en gids. Hierin worden de technieken van iedereen in de patrouille op de proef gesteld en kunnen ze zo punten verdienen voor de patrouille van het kamp. De technieken die bij deze technische omloop werden getest, zijn: morse, MBSZH, schatten en persoonlijke maten, knopen en sjoeren, EHBO, vuur en natuurlijk niet te vergeten: het befaamde commando, dat dit jaar nog net iets langer bleek dan normaal. De eerste post morse liep stroef bij iedereen. De zin: "Lynx at gisteren quinoa in zijn panty. Hij had echter geen clou waar zijn zeep was." was voor sommige JVG's (**Max Albers**) te hoog

gegrepen. De andere posten gingen vrij vlot. Alleen hadden de **Luipaarden** wat last van een zaag die niet goed werkte, en kon niemand echt de hoogte van een boom goed inschatten.

Tijdens het middageten werden we eventjes verstoord door een hevige regenbui maar gelukkig hadden **Tarbagan** en **Raaf** een zeil opgehangen. Jammer genoeg vergaten de **Tijgers** wel hun lucifers en de boter droog te leggen. Door de regen kreeg niet iedereen

zijn vuur opnieuw aan. Gelukkig was de Stam er om ons te voorzien van al voorgebakken worsten. Na het middagmaal werd het tijd voor het commandokoord. De meesten konden hem droog oversteken. Alleen **Tuur Bleyaert** snapt nog niet goed dat als je valt op het droge je niet in de vijver moet springen, jammer van de bottines.

Na een topeditie van de Technische omloop 2021 die de **Tijgers** hadden gewonnen, was het tijd om ons te wassen, te eten en allemaal gezellig rond een kampvuur te gaan zitten. Iedereen was uitgeput dus was het het ideale moment om de zangbundelquiz te spelen. In de quiz werd er gezongen, vooral **Ine Borginon** zong heel goed mee met de liedjes. Er werd goed gequizd, zeker door **Michiel Fransoo** die de exacte hoogte van de Elbroes wist en ook leuke doe-opdrachten mogen niet ontbreken bij iedere scoutsquiz. Al had **Steenbok** misschien net iets te veel water gedronken ...

Na de technische omloop was iedereen moe en kroop iedereen op tijd zijn bedje in.

Dinsdag 10 augustus

Dinsdag werd iedereen wakker zonder eten in hun patrouillehoek want het was een speciale dag. Deze dag moest iedereen alles kopen met geld dat ze konden verdienen. Om te zorgen dat ze toch nog konden ontbijten werd er aan iedereen een startbedrag gegeven. Niet iedereen was hier even blij mee, want niet iedereen kreeg evenveel. De **Leeuwen** waren jammerlijk gestart met het laagste budget. De inspecties waren die dag uitzonderlijk goed bij iedere patrouille. De beste patrouille kreeg namelijk 300 euro. De leiding twijfelde om dit iedere dag in te voeren.

Na de inspectie was het tijd voor sportproeven. Hierbij konden de patrouilles inzetten op wie ging winnen en zo geld verdienen of verliezen. Dat **Miro Leupe** het snelst ging zijn op de 100m had iedereen juist maar **Fé Houttekiet** had de onklopbare **Lies Van De Velde** verslagen waardoor heel wat patrouilles geld verloren. Hierna was het geld zo goed als op bij de meesten, waardoor niemand nog durfde inzetten op de 400m. Wie nog een eervolle vermelding verdienen waren **Konijn** en **Jeff Van Peteghem**. Zij deden niet mee aan de sportproeven maar gingen nog eens vrijwillig over het commandokoord om zo nog wat extra geld te verdienen.

In de middag kwam La Lorraine met een overheerlijke picknick. Jammer voor de JVG's moest iedereen net betalen voor alles. Gelukkig was de leiding mild en kon iedereen genieten van de zoveelste sandwich en de zoveelste fles spuitwater (**Tuur Bleyaert**) dit kamp.

Tijdens het middagspel moesten de JVG's opdrachten doen om lotjes te kopen. Wie het juiste lotje had, kon zo geld winnen zoals bij de lotto. Tijdens dit spel vertelde **Renée Vandekerckhove** heel veel roddels over iedereen waardoor ze veel lotjes kon kopen. De winnaars waren **Jan Meyskens** voor de **Herten**, die het grootste bedrag kreeg. Daarna volgden **Renée Vandekerckhove** voor de **Leeuwen** en **Zeehond** voor de **Vossen**.

Na een vieruurtje en leuke spelletjes tussendoor, kwam het lekkere avondeten dat de stam had gemaakt. Als ze iets extra wilden bij het eten moesten ze natuurlijk wat bijbetalen. Bij het wassen konden ze kiezen voor een warme douche bij de stam die, wegens de prijs, niemand had gekozen.

Toen de avond viel had iedereen veel geld verdiend. De **Luipaarden** waren het rijkst van allemaal, maar het geld moest ook nog opgedaan worden. Dit kon men doen tijdens de Casino Night. Aan de bar konden ze snoepjes, chips en frisdrank bestellen en in tussentijd hun groot geld vermenigvuldigen aan de verschillende casinostandjes zoals Mexico, blackjack, hoger/lager en roulette. Hierbij werd er echter meer geld verloren dan gewonnen. Er werd ook van weinig geld terug veel geld gemaakt, vraag maar aan **Jeff Van Peteghem**.

Bij het inzingen van het avondlied vond niemand **Edith Vanhee** terug maar de JVG's konden allemaal toch nog gerust gaan slapen, alleen **Livia Roobrouck** was ongerust. Maar de JVG's zouden de JVG's niet zijn moesten ze paar minuten na het slapen gaan terug gewekt worden om te vertrekken op nachttocht. Jammer genoeg werd **Edith Vanhee** nog altijd niet teruggevonden en vertrokken ze zonder haar. Al snel werd duidelijk op de punten dat ze werd ontvoerd voor een offer aan de duivel. Gelukkig konden de JVG's goed doorstappen. Alleen duurde het een tijdje om het juiste punt te zoeken bij de Duitse begraafplaats. Desondanks waren ze op tijd om haar te bevrijden. Ze kon wel niet veel rekenen op de **Leeuwen**. Zij waren als eerste vertrokken en als laatste aangekomen. Blijkbaar was **Edith Vanhee** redden geen prioriteit voor hen.

Woensdag 11 augustus

Na lekker lang te mogen uitslapen na de nachttocht was het toch weer tijd om op te staan, alhoewel sommigen de hele dag in hun bed zouden willen blijven liggen. Een gebrek aan henen op kamp was geen enkel probleem want de Wolven waren 's ochtends al energiek aan het kakelen en roepen. Omdat we later opgestaan waren mochten de JVG's al beginnen met vuur te maken om hun middageten klaar te kunnen maken. Na een lekkere zelfgemaakte maaltijd was het tijd voor het spel Jachtseizoen. Deze keer niet op onze GSM, maar op een spelbord. Hier moesten groepjes JVG's elkaar achtervolgen en de andere moesten wegvlugten. Uiteindelijk werd duidelijk dat de vluchters een pak sneller waren dan de jagers. Toch heeft één team de vluchters weten te grijpen.

Tijd voor een vieruurtje, kleine spelletjes en het avondeten. De vermoeidheid zat nog een beetje in iedereen zijn kleren dus het werd een rustige avond. Sommigen zaten aan het kampvuur en andere gingen mee met Lynx naar de heide. Daar waren er veel vallende sterren te zien en prachtige sterrenbeelden. Daarna kropen we allen in ons bedje.

Donderdag 12 augustus

De kindjes werden weer vriendelijk gewekt. Een kleine turnles om de spieren los te krijgen en ze mochten hun uniform al aandoen. Vandaag was het tijd om frietjes te gaan eten, maar dat kan niet zonder een ellenlange tocht naar de frituur en terug. In de ochtend brandde de zon al stevig door en het was meteen al zweten, maar een echte scout zet door. De klassieke kaartleesfoutjes worden nog gemaakt, zeker bij de **Vossen**. Deze hadden hierdoor meteen al een stevige achterstand opgelopen. Gelukkig werden we al bij punt 2 beloond met overheerlijke frietjes. De bakjes friet waren gigantisch waardoor iedereen meer dan genoeg had gegeten. Na nog een lange namiddag stappen kwamen de eerste patrouilles



al aangeslenterd. Toen iedereen zich grondig gewassen had, gingen de JVG's hout verzamelen voor een BBQ samen met de Wolven. Tijdens het eten kwam aan het licht dat het befaamde trio **Jeff Van Peteghem, Oni Van Hecke** en **Lily Neiryck** de roddelmeesters van de JVG's zouden zijn. Daar probeerden ze elkaar te overtreffen met de meest sappige roddels van het kamp. Wel vermoeiend zo hard roddelen, tijd om te gaan slapen. Helemaal uitgeput van de tocht en met de buikjes vol gingen de JVG's hun tent in.

Vrijdag 13 augustus

Jongens en meisjes, kokken en kokkinnen, vandaag strijden jullie om wat ongetwijfeld de grootst te verdienen eer is van het kamp: de winnaars van de kookwedstrijd! Gewapend met de zoetste dromen en pikantste ideeën, strijden vijf patrouilles tot het bittere eind voor de zuur verdiende eerste plaats. Er passeren wraps, gepofte patatjes, gekarameliseerde ananas, pannenkoeken en rijstpap over de leiderstafel en na lang overleg, gepaard met heftige discussies, worden de **Leeuwen** bekroond tot beste keukenprinsen en -prinsessen!

Na zelf ook iets te eten (voornamelijk restjes, want zo gaat dat op kookwedstrijd), wordt naast de culinaire kunsten, ook het tactisch spelinzicht van de JVG's op de proef gesteld: welke groep is in staat het langst verschillende controleposten te veroveren en behouden? Twee teams streden om dominantie op verschillende plaatsen. Echt spannend wordt het niet, met een eindstand van 21-3. Het team van **Ilias Bernaerts** werd overduidelijk de winnaar.



Een koek en wat melk verder, terwijl de laatste vingers worden afgelikt, starten de JVG's met hoogspringen, waarbij **Max Albers** (letterkijk of figuurlijk, kies maar) een gat in de lucht springt. Hij haalt maar liefst 1,20m en eindigt daarmee ruimschoots op de eerste plaats. Ook de prestatie van **Otto Bodé** springt in het oog: lengte in rekening gebracht, verdient hij ongetwijfeld de gouden medaille!

Na al dat sporten, wil de maag ook wat: de inmiddels alweer opkomende hongertjes worden gestild door - hoe kan het ook anders - sandwichen! Fris gewassen verzamelen we anderhalf uur later in de zithoek voor een gezellige zangles met kantine. Na alweer een fantastisch avondspel kruipen alle JVG's moe

hun (veld)bed in.

Zaterdag 14 augustus

“Opstaan in uniform” klonk het al vroeg in de ochtend. Vandaag was het een belangrijke en vooral spannende dag, namelijk overgang. Wie zou er JVG van het jaar, patrouille van het kamp ... worden? Na de inspectie was het zover, de overgangsceremonie begon. Vol spanning luisterde iedereen naar de prijzen van de Teerpoten, Welpen en Wolven en dan was het eindelijk aan de JVG's. Bij de sportproeven gingen plaats 1, 2 en 3 respectievelijk naar **Miro Leupe**, **Michiel Fransoo** en **Lies Van De Velde**. De patrouille van de tochten werd de **Tijgers** en de patrouille van het kamp de **Vossen**. Als laatste won **Konijn** de belangrijkste prijs, namelijk JVG van het jaar owowowowow. Aan allen een dikke proficiat! Na het uitdelen van de prijzen werd de leiding van het volgende jaar bekendgemaakt. De JVG's krijgen in het scoutsjaar 2021-2022 als leiding: **Koedoe**, **Picus**, **Toko**, **Raaf**, **Tarbagan**, **Alpaca** en **Salamander**. **Zwaan** gaat naar de Welpen, **Gaviaal** naar de Wolven en **Lynx** naar de Stam. We willen onze teerbemide **Lynx** graag bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de scouts! We zullen hem missen maar we zullen hem ongetwijfeld nog veel zien.

Na de overgang gingen de 2de-jaars JVG's over naar de VG's en kwamen de 2de-jaars Wolven naar de JVG's. Deze nieuwe groep kon al direct beginnen aan het oefenen van hun scoutingtechnieken, de eerste zelfgemaakte maaltijd op een houtvuur werd gemaakt. Het koken ging bij de ene patrouille al wat sneller dan bij de andere, maar uiteindelijk heeft iedereen wel lekker kunnen eten. Met onze volle buiken waren we helemaal klaar voor het toffe waterspel van in de middag. In vier groepen verdeeld was het de bedoeling om een zo vol mogelijke waterfles te hebben op het einde van het spel, maar je moest opletten want andere groepen konden jouw fles saboteren. Dit gebeurde allemaal aan de hand van opdrachten die iedereen vol enthousiasme deed,

Jeff Van Petegem ging zelf zo ver dat hij eens ging zwemmen in de vijver. Op het einde liep het spel zelfs een beetje uit de hand, wat er op neerkwam dat iedereen (inclusief de leiding) volledig doorweekt een lekkere wafel at als vieruurtje.

De helft van de dag was al voorbij dus het was tijd voor een andere belangrijke opdracht voor de nieuwe JVG's. Ze gingen allemaal over de deathride en werden daarna vuilgemaakt door de enthousiaste oudere JVG's. Iedereen was hierdoor goed vuil geworden en dan was de douche voor het eten zeker geen slecht idee.

Tijdens het avondspel moesten de nieuwe JVG's nog voor een laatste keer bewijzen dat ze er helemaal klaar voor waren om naar de JVG's over te komen. Ze deden een geblinddoekte tocht langs alle patrouilles, waar ze telkens een opdracht deden om aanvaard te worden. De JVG's werden uiteindelijk allemaal geaccepteerd door de patrouilles, maar het opperhoofd **Koedoe** was nog niet helemaal overtuigd. Er moest nog een laatste proef doorstaan worden, namelijk een grote dassenroof tegen de oude JVG's. De nieuwe JVG's wonnen met glans en konden dus met een gerust hart gaan slapen na een leuke, maar toch een beetje vermoeiende dag.

Zondag 15 augustus

De JVG's werden gewekt en na een korte turnles was het tijd voor ontbijt en inspectie.

Tijdens de inspectie moesten de JVG's een propere onderbroek op hun bed leggen. Dit riep bij velen enkele vragen op. Na ons middageten verzamelden we allemaal in de zithoek voor een spelletje bingo. Al gauw werd onze rustige namiddag verstoord door een doorgeslagen **Lynx** die als een orkaan door het kamp raasde. Stoelen werden in de lucht gesmeten en de JVG's werden in onwetendheid achtergelaten. Niet veel later kwam Marc van Ranst de zithoek binnen die vertelde dat **Lynx** gek was geworden door een virus. De JVG's wouden hun leider natuurlijk helpen, maar dat ging niet zomaar. Ze moesten eerst zelf immuun worden voor het virus dus vertrokken ze naar Charli Zwanelio waar **Lily Neiryck** haar tiktok-skills aan iedereen liet zien. Daarna gingen ze naar de Zeeman waar ze onderbroeken moesten bemachtigen. Ze



konden deze dan op hun hoofd zetten om er even gek als **Lynx** eruit te zien. De JVG's passeerden ook nog eens langs de psycholoog en de Joker om zichzelf vol te schminken. Sommige JVG's (lees: **Arend Schuermans**) waren minder goed in het

schminken, terwijl anderen hierin uitblonken. Gelukkig kwam alles op het einde weer goed en kregen we onze leider veilig terug.

Na onze magen gevuld te hebben met lekker vol-au-vent met frietjes zongen we enkele liedjes en was het alweer tijd voor het avondspel. De JVG's moesten tegen elkaar strijden in een grote arena. Iedereen deed een das in zijn broek en The Hunger Games gingen van start. Als je das was uitgetrokken, was je dood maar kwam je terug als bloedhond en kon je andere JVG's proberen te doden. Er werden verschillende tactieken gebruikt doorheen het spel. Zo had je **Rami Amlali** die zich doorheen het spel in een struik aan het verstoppen was. Toen er nog enkele JVG's over bleven, werd er een finale gevecht gehouden. Hierbij werd het zeer spannend en uiteindelijk won **Max Albers** het spel. Tijd om naar bed te gaan.

Maandag 16 augustus

Op de voorlaatste dag van kamp begonnen we met de afbraak. Het ging vandaag regenen en omdat we alles graag droog wilden wegsteken braken we de vuur- en eetshelters af als turnles. Na een lekker ontbijt gingen de zithoek en poort plat. In de middag kookten we nog een laatste keer op onze vuurtafels. We maakten macaroni, maar die was bijna mislukt omdat **Tuur Bleyaert** de kaas zo lekker vond dat hij die van alle patrouilles had meegenomen om op te eten. Gelukkig had de leiding dit op tijd gezien en kon iedereen toch nog een lekkere maaltijd maken. Hierna werden de patrouillehoeken en tenten verder afgebroken en alle bedden werden verhuisd naar twee grote tenten voor de laatste nacht, dat zal gezellig worden ...

Tegen het vieruurtje was er bijna niks meer te zien van het JVG-kamp en konden de patrouilles beginnen met het verzinnen van 'hilarische' moppen voor de kampvuuravond. De avond kwam al snel, dus er werd nog vlug veel hout gezocht zodat we zeker de hele avond konden genieten van een groot en warm kampvuur. In de avond werd er met de hele eenheid veel gelachen en gezongen, daarna ging iedereen voor de laatste keer dit kamp gaan slapen.

Dinsdag 17 augustus

De JVG's stonden allemaal op in uniform want vandaag was het jammer genoeg de laatste dag van het kamp. Nog voor het ontbijt werden de tenten en bedden opgeruimd. Na het ontbijt werden de hudo's afgebroken en deden we nog een allerlaaste terreinkuis. In de middag kregen we hotdogs van de Stam en gaven de JVG's hun mening over het kamp in de evaluaties. De bussen kwamen toe en toen alle bagage in de bus zat was het tijd voor het afscheidslied. Iedereen stapte moe, maar voldaan in de bus om terug naar huis te gaan.

Het groot kamp zit er alweer op. Bedankt aan de (eenheids)leiding om dit fantastische kamp mogelijk te maken corona-tijden en ook nog een dikke merci aan de Stam voor het lekkere eten gedurende het hele kamp.

Uw verslaggevers ter plaatse,
De JVG-leiding 2020-2021

Rustige Koedoe
Stoutmoedige Lynx
Dartele Picus
Onverstoorbare Gaviaal
Spitsvondige Raaf
Gereserveerde Tarbagan
Zweverige Zwaan



Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Koedoe (koedoe@dezwaluw.org of 0470/53 87 42). We openen en sluiten altijd in WONDELGEM, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de vergadering. Denk er ook aan om 50 cent mee te nemen voor een cola en voor een koek. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Zaterdag 4 september 2020, 14u00 tot 17u30

We spelen leuke spelletjes en leren elkaar kennen. Dat wordt even wennen. (Openen en sluiten Wondelgem).

Zaterdag 11 september 2020, 14u00 tot 17u30

We leren hoe we een balspel moeten maken, hopelijk gaan de bussen niet staken.

Zaterdag 18 september 2020, 14u00 tot 17u30

We leren onze wet, belofte en leuze. Ja dit wordt het er is weinig keuze. Joepiejajeej jullie zijn nu een echte JVGeeeeij.

Zaterdag 25 september 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 2 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

We gaan vandaag op tocht. Vergeet geen kaartleesmateriaal en lunchpakket. We verzamelen om 10 uur aan Mariakerke post, don't get lost.

Zaterdag 9 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag verkopen we koekjes, dat schrijven we in alle boekjes. (Openen in De Muze)

Zaterdag 16 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering. Neem allemaal een keukenhanddoek en papier en stylo mee, hoezee hoezee.

Zaterdag 23 oktober 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 30 oktober 2020 tot woensdag 3 november 2020

We vertrekken op herfstkamp. Hopelijk krijgen we op tocht geen kramp. Meer info vinden jullie in de kampfolder.

Zaterdag 6 november 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 13 november 2020, 10u00 tot 17u30

Vandaag doen we badge zwemmer. We spreken af in De Muze en gaan samen naar het zwembad, hopelijk is het niet te glad.

Zaterdag 20 november 2020, 14u00 tot 17u00!

We spelen kleine spelletjes. Hopelijk voelen jullie je allemaal welletjes. We sluiten af om 17 uur want 's avonds is het spaghettiavond en dan eten we onze buikjes rond.

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster JVG's

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel VG's Groot Kamp 2021

Voorkamp

Eindelijk was het zover, het moment waar iedereen ongetwijfeld het hele jaar naar heeft uitgekeken. Een Groot Kamp zonder bubbels of mondkmaskers! Na het inladen van de camions konden we eindelijk vertrekken richting ons Kattenbos. Eenmaal aangekomen mochten we beginnen met het uitladen van de camions en het opzetten van de eerste tenten op. Dit verliep allemaal iets trager en natter dan verwacht aangezien de regenwolken besloten zich eens goed uit te leven boven het Kattenbos.

Zoals elk jaar gingen we dit voorkamp ook op bomendag en we mogen er fier op zijn! We haalden maar liefst 600 bomen uit het bos waaronder amper rotte balken. Perfect voor onze 3 pioniers **Jako**, **Kariboe** en **Oehoe**. Zij zorgden dit jaar namelijk voor een pracht van een poort en zithoek. De volgende dag werden we wakker met enkele nieuwe totems: **Brecht Van Overwalle** werd **Beheerste Jaguar** en **Lou Dezutter** werd **Vredige Spreeuw**. Nogmaals dikke proficiat jongens!

In de zes dagen voorkamp is er tijd voor de nodige ontspanning, maar er moet natuurlijk ook hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te hebben. Zo bouwden we een zithoek, een poort, douches en als laatste de patrouillehoeken onder toezicht van de PL's. **Simon Govaerts** nam het graven van de HUDO-put op zich en we moeten eerlijk zijn, zo een put hadden we nog nooit gezien! Het scheelde niet veel of we moesten een ladder halen om hem uit de put te halen! Ook hadden we mensen die enkel goed konden werken op de beats van "Britneyyy", of niet **Hauki** en **Anna Meyskens**? Ook bedankt aan **Caraya** om ons heel het voorkamp bij te staan!

Zaterdag 7 augustus

Fris uitgeslapen en zachtjes gewekt door **Toko** waren de Verkenners-Gidsen klaar voor de eerste kampdag en dus ook de eerste techniek, namelijk techniek advanced vuren. Bij deze techniek probeerden we allerlei verschillende manieren uit om vuur te maken. Ook ontdekten we het Zweeds vuur, dit vuur is gemaakt met behulp van een grote stronk waarin je 4 gleuven zaagt. Dankzij deze gleuven krijgt het vuur zuurstof en brandt de stronk volledig op. Een ontdekking die de rest van het kamp nog veel gebruikt werd.



Tijdens het grote SOA-middagspel, waarbij het doel was om zoveel mogelijk seks te hebben zonder zwanger te worden of soa's te krijgen door de juiste

voorbehoedsmiddelen te gebruiken, vroeg **Zeno Leupe** een zotte opdracht. Hij mocht dan op zijn beurt De Zwaluw verdedigen op de olympische spelen in de vijver. 😊

's Avonds na het avondspel was het tijd voor de dropping. De Verkenners waren drugssmokkelaars en moesten gedurende hun tocht drugs zien te smokkelen voorbij een aantal punten zonder gezien te worden door patrouillerende auto's. De **Piranha's** werden toch eens goed opgeschrikt toen ze opgepakt werden door politieagent **Fret** en werden teruggevoerd naar het vorige punt. Er was ook een punt aan het kanaal waar de VG's met een bootje het kanaal moesten oversteken. Wat ze echter niet wisten, was dat **Vos** klaar zat in het kanaal met een wetsuit aan om hen eens goed te doen verschieten. Zo verschoot **Kariboe** zelfs zodanig hard van de krokodil dat hij in het water viel!



Zondag 8 augustus

Na een welverdiende nachtrust was het tijd voor een lichte turnles en een lekker ontbijt. Enkele boterhammen en koppen koffie later waren de VG's helemaal klaar voor de sportproeven, namelijk verspringen en hoogspringen. Zoals gewoonlijk verbaasden onze vaste springers met hun springkunsten, maar dit jaar deed **Dante Busch** ons ook allemaal achterover vallen met zijn sprongen.

Als middagspel speelden we "The Wolf of Wall Street". Hierbij moesten de Verkenners-Gidsen zo veel mogelijk aandelen kopen en verkopen met de bedoeling om op het einde van het spel zo rijk mogelijk te zijn. Het spel leek wel op **Anna Meyskens** haar lijf geschreven te zijn want zij won het middagspel met grote voorsprong. Ook **Jonas Van Troys** eindigde met een flink bedrag aangezien hij een all-in deed in het casino.

In de avond verzamelden we allemaal lekker gezellig in de zithoek want het was tijd voor ons zondags babbeltje, namelijk de morele opvoeding! Deze keer ging de morele opvoeding over seksuele contacten. Normaal was het de bedoeling dat leider **Oehoe** het gesprek zou leiden maar hoe verder we in het gesprek gingen, hoe meer de moderator in **Hauki** naar boven kwam. Zo ondervraagde zij op haar beurt de leiding tot in de kleinste details...

Maandag 9 augustus

Opstaaaannnn!!! We vertrekken op driedaagse... Joepiieeee!!! Helemaal gepakt en vol energie stonden de VG's klaar om op driedaagse te vertrekken. Vandaag stond er al een redelijk zwaar deel op de planning van een goeie 30 km. Gelukkig konden de

Verkenners-Gidsen in de middag genieten van lekkere frietjes een gigantische frikandel, toch **Stern De Hoon**?

Wanneer de VG's klaar waren om opnieuw op pad te gaan, besloten de wolken om opnieuw alles te geven wat ze konden... aangezien het eerste slaappunt nog ver was, konden we niet anders dan toch door te gaan als echte scouts. En die scoutsspirit kwam nogmaals naar boven tijdens de adventure time ter hoogte van het industriepark.



Aangezien **Oehoe** en **Toko** niet konden meestappen door hun blessure, zorgden zij voor de slaappleatsen en maakten ze het daar zo gezellig mogelijk. Dit verdienden de Verkenners meer dan ooit na zo een dag stappen! Zoals verwacht kwamen ze helemaal uitgeput toe op het slaappunt, ze aten nog iets klein en kropen dan allemaal doodop in hun tentjes.

Dinsdag 10 augustus

Zachtjes gewekt door het gefluit van de vogels komen de VG's een voor een uit hun tentje met kleine oogjes. Gelukkig stonden er vandaag minder kilometers op het programma dan de dag ervoor, vandaag zouden de VG's namelijk naar hun eerste activiteit stappen... Kajakkennnn!!!

Tijdens het kajakken viel ons al snel op dat **Mus, Stern, Spreeuw** en **Simon Govaerts** geen geboren stuurtalenten waren, zij hadden namelijk meer een gevecht met de roeipanen dan wat anders. Ook **Kato Cosijns** deed een bijzondere ontdekking tijdens het kajakken, zij dacht een vis te hebben gevangen in haar boot. Dit bleek later gewoon een stukje van de algen te zijn, tot grote hilariteit van **Fitis** en **Vos**. Ondanks de vele regen en de natte kajaktocht hebben we ons toch super goed geamuseerd. De pech was nog niet gedaan voor **Kato Cosijns**, want net toen haar eten klaar was, stootte ze haar gamel pasta om en viel alles op de grond. Gelukkig waren er nog wat zakjes over en kon ze toch haar buikje vol eten.

In de avond konden we genieten van een zalige slaappleats. **Steenarend** had namelijk het geniale idee om aan te bellen bij een villa met een prachtige tuin. Tegen alle verwachtingen in waren we meer dan welkom bij deze mensen en hebben we nog genoten van een Zweeds vuurtje, leuke plaatjes en een super gezellige avond. Deze avond deden we dankzij manager **Stern De Hoon** ook de muzikale ontdekking van het kamp, namelijk dat **Jaguar** een muzikaal genie is! Hij heeft zijn eigen YouTubekanaal met enkele zelfgemaakte liedjes. Allemaal abonneren is de boodschap!

Woensdag 11 augustus

De vermoeidheid begon stilaan toch in de voetjes te kruipen bij verschillende Verkenner-Gidsen. Dit was niet meer dan normaal aangezien ze op dit moment al een goede 55 km in de beentjes hadden. Het positieve punt was wel, vandaag zouden we naar huis stappen via de GR.

Zoals verwacht, waren de laatste loodjes het zwaarst, maar iedereen kwam veilig en wel aan in ons vertrouwde Kattenbos, "bos sweet bos". Na drie dagen te hebben gestapt door regen en wind konden de VG's zich eindelijk nog eens douchen en chillkieren aantrekken. Al waren wij soms zeer verbaasd om de jongens uit de douche te zien komen met dezelfde kleren als de kleren waarmee ze in de douche gingen... Of niet **Zeno Leupe**, **Spreeuw** en **Jonas Van Troys**? 😊

Na een deugddoende douche hebben we samen lekker gezellig kunnen genieten van een welverdiende BBQ! Drie dagen stappen kan heel wat doen met een mens bleek ook, zo hadden **Hauki**, **Stern De Hoon** en **Zeno Leupe** het geniale idee om een broske te doen op kamp. En we moeten eerlijk zijn, het staat jullie goed, boys en girl.



Donderdag 12 augustus



Vandaag stond er eindelijk een "gewone" dag op het programma: opstaan, inspectie maken en... of nee toch niet. Vandaag was het tijd om alle kookkunsten boven te halen want het was kookwedstrijd lessssgoooo. Opnieuw vielen onze mondjes dit jaar weer open van de originele combinaties en lekkere gerechtjes. De **Piranha's** wonnen de kookwedstrijd met originele

combinaties, zo maakten ze bijvoorbeeld een zelfgemaakte pizza in een pan op houtvuur en het was superlekker!

Het middagspel en avondspel draaiden rond het thema van het bekende televisieprogramma De Mol. De Verkenner moesten gedurende de dag verschillende opdrachten uitvoeren en zo proberen achterhalen wie de mol was. De eerste opdracht verliep heel goed, maar alle volgende opdrachten gingen minder vlot... In de finale bijvoorbeeld was er een puzzelgroep, een speurdersgroep en een sportieve groep. De puzzelgroep moest raadsels oplossen en kregen bij elke poging een foto die ze moesten beschrijven aan de speurdersgroep door een walkie-talkie. De speurdersgroep had een groot aantal op elkaar lijkende foto's met locaties onder en moesten aan de hand van de korte beschrijving een locatie aan de loopgroep in morse doorgeven. **Anna Meyskens** en **Kato Cosijns** liepen de longen uit hun lijf, maar door het gebrek aan

puzzeltalent bij de eerste groep kregen ze de hele tijd foute foto's en dus foute locaties door, waardoor er ook deze opdracht geen geld in de groepspot kwam. Na de laatste eliminatietest werd **Anna Meyskens** tot winnaar uitgeroepen, ze kreeg de groepspot van de volle -1,5 euro! **Dante Busch**, u was een goed molleken, vent! 😊

Vrijdag 13 augustus

Vrijdag de 13^e, tam tam taammmmm... Jawel voor veel VG's was het inderdaad een ongeluksdag, het was namelijk tijd voooorrrr... Technische Omloop woehoewww lesssgoo. In het kort is de Technische Omloop een activiteit waarbij de VG's al hun scoutswijsheid samen bundelen om zo punten te scoren met hun patrouille. De patrouille met de meeste punten, wint de Technische Omloop.

Zo gezegd, zo gedaan. De VG's begonnen met volle moed aan de verschillende proeven, al viel snel op dat de patrouille van de **Condors** hun techniek morse nog eens heel goed moeten herhalen. Zo zijn zij bijvoorbeeld 90 minuten bezig geweest met het ontcijferen van de code waar andere patrouilles er slechts 30 minuten over deden... Man man man, miserie miserie miserie.

Na de vele technieken was het tijd voor de ultieme proef... Namelijk het commandokoord, dit jaar was er wel een nieuwe touch. Het koord hing niet 1 meter boven het water zoals alle jaren voordien maar 3 meter. Aangezien onze Verkenners gedurende het kamp bewezen dat ze wel klaar waren voor een "stapje hoger", leek ons dit de perfecte uitdaging. EN MET SUCCES!! Het is een moment dat de geschiedenisboeken van De Zwaluw zal ingaan want dit jaar viel er NIEMAND in de vijver en de **Pythons** zetten een recordtijd neer. Puik werk chefs!



Zaterdag 14 augustus

Kuukelekuuu chefs, vandaag eindelijk een normale dag. Haha mopje toch niet, vandaag was het een zeer speciale dag want het was tijd voor overgang... Op overgang worden enkele prijzen uitgereikt en gaan de laatste jaar VG's over naar de seniors en komen de laatste jaar JVG's over naar de Verkenners, spannend dus. Eerst waren er de sportprijzen, die gingen naar **Zeno Leupe**, **Jonas Van Troys** en op de eerste plaats **Dante Busch**. Nogmaals proficiat en danku voor jullie inzet bij de sportproeven en elk spel! Dan werden enkele brevetten uitgedeeld, proficiat aan **Jako**, **Steenarend** en **Hauki** die hun Zilveren Kroon haalden en **Oehoe** en **Toko** die hun Gouden Kroon behaalden. De prijs voor patrouille van de tochten ging naar de **Pythons**! Wel met een eervolle vermelding voor de **Condors** want het was heel spannend. De tijden waren redelijk gelijklopend, maar de straftijd door dingen te vergeten heeft hen naar de tweede plaats geduwd. De **Piranha's** maakten helaas geen kans meer op de eerste plaats ondanks een goede driedaagse, omdat ze maar 1 van de 4 punten op dropping

bereikten. De strijd voor patrouille van de tochten was ook heel spannend, maar uiteindelijk ging ook deze naar de **Pythons**, proficiat! En tot slot ging de prijs voor VG van het jaar naar een persoon die er heel vaak was, altijd in orde was, zich altijd inzette, veel heeft afgelegd enzoverder. Proficiat **Jaguar** en bedankt voor je inzet het voorbije jaar!

Toen was het tijd om afscheid te nemen van de laatstejaars en van **Toko** die leiding zal geven bij de JVG's en **Vos** die stopt na 6 jaar leiding geven. Zoals elk jaar is dit een moment vol emoties en met een paar traantjes. Veel tijd om te treuren was er echter niet want het eten moest klaargemaakt worden. Na het koken, de afwas en de siësta was het tijd voor het middagspel: de Verkennerdoop in een nieuw jasje. In dit middagspel moesten de nieuwe Verkenners strijden tegen de oude Verkenners en de winnende groep mocht de andere groep vuil maken. Uiteindelijk ontaarde dit in een groot vuilmaakgevecht, waarbij niemand gespaard is gebleven. Tijd voor een grondige douche dus. Als avondspel speelden we Breaking Bad. De VG's probeerden om zo groot mogelijke drugsbaronnen te worden. Maar let op, zo gemakkelijk ging dit niet want er liep ook politie rond die controle deed en de drugs of het geld afnam waardoor je soms helemaal opnieuw mocht beginnen.

Zondag 15 augustus

We zijn rustig aan het ochtendgymnastieken terwijl **Seriema** al druk in de weer is om alle voorbereidingen te treffen voor het 24-uurspel. Gedurende 24 uur zullen de Verkenners vandaag in drie verschillende groepen leven. Het hoofddoel van het spel was om als team maar ook als individu zo proper mogelijk te blijven. Er werden drie teams gevormd door een eerste opdracht, per team kregen de verkenners een bandana met hun teamkleur. Naast deze bandana kreeg elke VG ook een witte T-shirt die ze voor de komende 24 uur niet mochten uitdoen. Als team kregen ze nog een wit laken mee dat ze moesten ophangen in hun kampen.

Doorheen het spel werden er opdrachten uitgevoerd waarbij de VG's verf konden verdienen in de kleur van hun team. Met deze verf konden ze dan als team een ander team aanvallen om de T-shirt of het laken vuil te maken met behulp van waterballonnen, waterpistolen en dergelijke die ze konden opvullen met de verf.

In de avond moesten de VG's een opdracht doen om een zo goed mogelijke slaapplek te proberen fixen. De winnaar mocht in de tent zelf slapen en de verliezers moesten voor



een nachtje kamperen in het bos. Gedurende de nacht mochten de Verkenners elkaar vuil blijven maken en sommigen gingen hier redelijk ver in... **Zeno Leupe** en **Jonas Van Troys** waren zo de “gevreese ratjes” die het spel zeer serieus namen.

Maandag 16 augustus

Na een bewogen nacht vol “vuilmakerij” was het jammer genoeg al tijd om lichtjes te beginnen afbreken. Met pijn in het hart braken we onze prachtige zithoek en de andere constructies af. Naast het afbreken van de constructies en platleggen van shelters waren **Jako** en **Kariboe** goed in de weer met de voorbereidingen voor de kampvuuravond. Zij waren namelijk verantwoordelijk voor het vuur van de VG’s.

Eindelijk was het moment daar dan... Kampvuuravond, een gezellige laatste avond vol liedjes, sfeer, en spekskes, maar vooral heeeeell veeeeell vuuuurrr.

Dinsdag 17 augustus

Na de kinderen te hebben uitgezwaaid en het afscheidslied te hebben gezongen was het tijd voor de laatste afbraakwerken, en bij deze werken konden de plaatjes van Brittneyy natuurlijk niet ontbreken. ’s Avonds konden we met de nakampers genieten van heerlijke pizza’s en opnieuw een zalig kampvuur met de nodige plaatjes. Iedereen viel snel in slaap van het harde werken en dit was goed want de volgende dag beloofde nog een zware dag te worden.

Dit was het dan... Opnieuw een topkamp dat voorbij is gevlogen alsof we slechts een weekje weg waren. Graag wil ik alle VG’s persoonlijk bedanken voor de inzet dit kamp, jullie waren geweldig chefs! We hebben zalig gegeten, super veel gelachen en vooral herinneringen vastgelegd voor het leven! Never gonna forget you guyzz xxx.

Bedankt aan alle leiding voor het maken van de zalige spelen en de inzet doorheen dit moeilijke coronajaar en ook jullie VG’s, het was een moeilijk jaar maar jullie bleven knallen!!!

Ook een extra merci aan **Vos** die dit jaar jammer genoeg stopt met leiding geven binnen De Zwaluw! Merci voor de zalige herinneringen en jaren van inzet binnen de leidersploeg, we gonna miss you!

Uw reporter ter plaatse,
Onbesuisde Toko AKA Dj Impakt

VG-leiding 2020-2021

Doordachte Fitis
Ambitieuze Vos
Onbesuisde Toko
Uitbundige Seriema
Rechtvaardige Oehoe

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je niet naar een vergadering kan komen gelieve Fitis (fitis@dezwaluw.org of 0478/93.37.42) dan een week op voorhand te verwittigen zodat wij onze activiteiten goed kunnen plannen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is het niet zo, dan wordt dit tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €1,00 voor het vieruurtje mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 4 september 2021, 14u00 tot 17u30

Yesss het nieuwe scoutsjaar is daar! We beginnen met de patrouilleverdeling en dan meteen een epische patrouille battle. Wie o wie zal er winnen? Afspraak om 14u in Wondelgem.

Zaterdag 11 september 2021, 14u00 tot 17u30

Hier hebben jullie een jaar op mogen wachten, iedereen's favoriete vergadering... Jawel, jawel vandaag kuisen we de koffers uit! Misschien spelen we ook nog een spelletjes of twee.

Zaterdag 18 september 2021, 14u00 tot 17u30

Afspraak aan het Houtdok! Vandaag combineren we een zwerfvuilactie met een kanotocht. Neem een handdoek mee voor de zekerheid.

Zaterdag 25 september 2021

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 2 oktober 2021, 10u00 tot 17u30

Het is alweer tijd voor de eerste techniek van het jaar, vandaag frissen we die sjorskills een beetje op! Natuurlijk spelen we ook vele spelletjes.

Zaterdag 9 oktober 2021, 14u00 tot 17u30

We laten er geen gras overgroeien, het is tijd voor techniek nummer twee. Vandaag is dat schatten en persoonlijke maten geworden. Wij hebben er alvast zin in!

Zaterdag 16 oktober 2021, 14u00 tot 17u30

We beginnen vandaag met een appel en een ei, waar we mee eindigen bepalen jullie. Misschien hebben jullie het al geraden, we gaan op ruiltocht!

Zaterdag 23 oktober 2021

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 30 oktober 2021 tot woensdag 3 november 2021

HERFSTKAMP!!!

Zaterdag 6 november 2021

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 13 november 2021, 10u00 tot 17u30

We gaan van start met de eerste patrouillevergadering, spannend...

Zaterdag 20 november 2021, 14u00 tot 17u30

- . -.- - -.- / -- --- .-

Doordachte Fitis
Cato Dambre
Takleidster VG's
fitis@dezwaluw.org
0478/93.37.42

Artikel Seniors Groot Kamp 2021

Voorkamp 1 augustus tot 4 augustus

Er is maar één dag in het gehele jaar waarop elke senior en moderator om 7 uur met volle goesting kan opstaan en dat is natuurlijk wel 1 augustus, oftewel het begin van een veelbelovend grootkamp, vol pret en plezier. Dit jaar begon de eerste dag wel wat anders dan andere jaren, wij moesten namelijk al om 8 uur op het station staan om de direct de trein naar Lommel te nemen, dit om als uitlaadteam te dienen. De eerste dag liep zeer vlot, ondanks de regen die viel tijdens het



uitladen van maar liefst vijf camions! De tweede dag was de befaamde BOMENdag, op deze dag is het de bedoeling dat we zoveel bomen uit het bos halen om zo mooie zithoeken of onze eettafels te bouwen. Wel hadden we geluk dat er tijdens deze zware dag bijna geen regen viel en we vlot konden doorwerken. De volgende dag werden de seniors opgesplitst in 2 teams, **Spinaap** en **Salamander** gingen de tenten ophalen terwijl de rest de douches ging gaan maken. Toen we allemaal weer verzamelden was er na een halve dag nog amper iets gebeurd aan de douches, door de keuzestress van **Sitta** werd ons verteld. Hierdoor hebben ze alles een paar keer mogen afbreken en opnieuw beginnen. Uiteindelijk raakte de douche nog afgewerkt en konden we lekker slapen. De laatste dag van ons voorkamp ging in, vandaag moesten we onze eet- en vuurtafel maken. Dat is echt een makkie voor dit team want we waren zeer snel klaar, tot grote frustratie van de Verkenners-Gidsen die wel nog moesten werken aan hun originele zithoek. Op tijd ons bedje in was de boodschap, want morgen begon een reis die we nooit zouden vergeten, beweerden onze moderators.



Binnenlands kamp 5 augustus

‘Opstaan in perfect uniform!’, werd er geroepen. Vandaag was de dag waar we allemaal de voorbije vier dagen naar uitgekeken hadden, we gingen op binnenlands kamp buiten Limburg voor maar liefst zes dagen. We vertrokken in de ochtend allemaal met een rugzak volgepropt met gerief dat we nodig hadden om daar te kunnen genieten. We moesten in totaal drie keer overstappen van trein om in Hotton te

arriveren. Toen we aankwamen had **Wouw** ietsje minder leuk nieuws en dat was dat we nog zes km moesten wandelen bergop. Tijdens het wandelen waren we ook een paar keer **Markoeb** haar slaapzak kwijt omdat die niet vastgebonden lag op onze kar

en bijna naar beneden was gerold, oepsie. Tijdens onze wandeling konden we ook duidelijk waarnemen hoeveel schade de overstromingen hadden aangedaan aan alle gebouwen. Bij de laatste kilometer hadden we natuurlijk weer prijs en begon het twintig minuten te regenen dat het geen naam meer had. Gelukkig stonden er ons warme douches en warm eten te wachten waardoor we lekker konden gaan slapen na een spelletje kaarten met z'n allen.



Binnenlands kamp 6 augustus

Onze eerste activiteit was vandaag gepland, namelijk mountainbiken. Met z'n allen vertrokken we richting de verhuurdienst die opnieuw zes kilometer van ons vandaan lag. Eindelijk aangekomen kregen we een kleine briefing van hoe de fietsen werkten en konden we eindelijk vertrekken op een tocht met vele grappige en hopelijk geen pijnlijke momenten. De eerste route ging zeer vlot, buiten het feit dat **Jakhals** en **Banteng** paar

keer vastzaten in een diepe modderpoel. Na de eerste route besloten **Sitta** en **Markoeb** naar de winkel te gaan en de rest deed ondertussen de iets moeilijkere route. U kunt het al raden beste lezer, er was inderdaad een valpartij, **Salamander** maakte als eerst een flinke klap waardoor **Spinaap** ook viel en uiteindelijk vloog **Banteng** ook op de grond omdat hij ook niet op tijd kon remmen. Deze beelden zagen er natuurlijk grappig uit voor **Jakhals** en **Lemming**, die vlak daarachter reden, maar wel konden remmen. Gelukkig zijn ondertussen alle wonden genezen. Ons middageten aten we op voor een camping, die veel beter gelegen was voor ons, maar die ons niet wou aanvaarden omdat we een (scouts)groep waren. Ook namen we een kleine siësta langs de baan omdat iedereen wel echt uitgeput was na een goede 40 km fietsen die volgens **Lemming** voor 35 km uit beklimmingen bestond. We sloten de dag af met een leuke quiz voorbereid door **Jakhals**, die vol zat met leuke opdrachten zoals bijvoorbeeld steek zo veel mogelijk marshmallows in je mond. Dit won **Banteng**, met achteraf toegegeven, dat hij ze gewoon had zitten doorslikken toen de wedstrijd nog bezig was tussen hem, **Lemming** en **Spinaap**. **Lemming** probeerde ook vals te spelen door zijn Shazam aan te zetten bij de muziekronde, gij KLEINE valspeler.

Binnenlands kamp 7 augustus

Vandaag was het opnieuw een travel day, we verlieten Hotton en zetten ons reis voort in Barvaux op een camping naast de Ourthe. Toen we aankwamen op de camping kregen we te horen dat we ons moesten haasten met onze tent op te zetten, omdat we al direct moesten vertrekken naar de volgende geplande activiteit. We gingen met een shuttlebus stroomopwaarts langs de Ourthe rijden om dan te kunnen vertrekken met kajaks voor een tour van 8 km. **Jakhals**, **Banteng**, **Lemming** en **Spinaap** wouden

het bootje van **Sitta** en **Salamander** wel heel graag omkantelen, maar kregen karma, tijdens een van hun pogingen raakten **Banteng** en **Jakhals** zelf vast te zitten waardoor hun bootje zelf vol liep met water en bijna zonk. Hierdoor hadden ze wel een kwartiertje nodig om hun bootje te redden en zo de tocht voort te zetten. Later die dag kreeg **Banteng** er ook een enorme buil bij door op de boot van **Lemming** en **Spinaap**, die tegen een tak botste, te liggen. Ook hebben we het kanaal opgeruimd door een nieuwe boot en een winkelwagen uit het water te vissen. **Karoliene de kar** hebben we dan ook nog de rest van het Buiten(binnen)landskamp gebruikt om naar de winkel te gaan. Na deze geweldige activiteit was het tijd voor een warme douche en lekker eten en dan lekker te slapen om weer genoeg energie te hebben voor de volgende dag.



Binnenlands kamp 8 augustus

We werden weer eens rustig gewekt en kregen dan het nieuws dat we al snel moesten vertrekken om zoveel mogelijk tijd te hebben voor onze activiteit. De wandeling kon dus opnieuw beginnen, want dat hadden we nog niet zo veel gedaan de afgelopen dagen. Het was eigenlijk de bedoeling om opnieuw de shuttlebus te nemen van de kajak, maar doordat nog niemand klaar was met kajakken om 9 uur 's ochtends, reden er helemaal geen bussen op dat moment. Het werd dus weer eens 4 km wandelen voor ons. Eenmaal aangekomen bij Adventure Valley kregen we mee dat we allemaal



verschillende activiteiten konden doen in een dag. We begonnen allemaal samen op het nettenparcours en daarna op de bandenglijbaan, waar onze grote stoere held **Lemming** ietsje minder stoer was ineens. Vervolgens gingen we met z'n allen op het hoogteparcours dat ietsje trager liep dan gehoopt, omdat we werden opgehouden door de groep voor ons. Maar niet getreurd, we hadden dan in de namiddag nog zitten mountainbiken, rotsklimmen en speleogrotten bezocht. Een dag vol plezier als je het mij vraagt. Ook heeft **Jakhals**, bij een spel waarbij je zo veel mogelijk knoppen moest indrukken om punten te verdienen, een nieuwe record gevestigd. Goed gedaan! Gelukkig reed er wel een bus terug naar Barvaux deze keer. Later in de avond beweerde **Sitta** dat een peach geen perzik was, maar een totaal andere vrucht en we ontdekten dat **Jakhals** heel wat bloemen zeer lekker vond, voornamelijk klaprozen, dat zijn de favorieten.

Binnenlands kamp 9 augustus

De voorlaatste dag van deze reis is aangebroken. Er was wel minder goed nieuws in het begin van de dag, **Jakhals** was zijn gsm verloren ergens op de camping en we vonden hem niet meer. Volgens iPhonezoeker lag hij in het midden van het kanaal. Vandaag stond er wel iets rustigers gepland, we gingen namelijk naar het maïsdoolhof gaan van Barvaux. Het thema van het doolhof was eigenlijk meer voor jongere kinderen, dus besloten we Jachtseizoen te spelen in het doolhof. De bedoeling hierbij is dat er iemand



wegloopt met een gsm en de rest gaat deze persoon achterna en krijgt om de zoveel tijd de locatie van de wegloper gestuurd, zodat ze weten in welke richting ze moeten zoeken. We kwamen wel met een probleem, de locaties waren soms niet helemaal duidelijk. Zo stond **Banteng** zijn locatie soms gewoon in het midden van Afrika. Ook konden buitenstaanders heel veel maïskolven zien vliegen. Hoe dat komt, daar hebben we nog steeds geen idee van. Na onze avonturen in het doolhof keerden we terug naar onze camping waar we een siësta hielden van vier en een half uur lang, buiten **Salamander** die niet kon slapen en ondertussen bleef zoeken naar de gsm van **Jakhals**, die uiteindelijk niet meer boven water is gekomen. Als avondeten hebben we ons laten gaan en pizza gegeten die uit een automaat kwam. Volgens **Wouw** gemaakt door kaboutertjes die in de automaat zelf zitten.



Binnenlands kamp 10 augustus

De laatste dag van buiten(binnen)landskamp is begonnen. Natuurlijk viel deze gedachte bij ons allen zeer zwaar. Niemand van ons was echt blij om ons gerief op te ruimen en onze tenten af te breken om dan terug naar Lommel te vertrekken. Gelukkig hadden onze moderators nog één laatste activiteit gepland om onze laatste dag van deze reis op een leuke manier af te sluiten.

Allereerst moesten we wel afscheid nemen van **Karoliene de kar**, rust in vrede meid. Herinneren jullie de irritante uren van de shuttlebus? We hadden opnieuw pech, want we moesten die gehele route die we toen hadden gewandeld opnieuw doen, maar dan wel geladen en met een kar die **Sitta** niet zo leuk vond. Eindelijk aangekomen bij de activiteit was de hele tocht het wel dubbel en dik waard. We gingen namelijk met de gehele groep een Escape room doen. We werden in een kamer gestoken waarbij we moesten voorkomen dat de aarde besmet werd met een dodelijk virus, herkenbaar niet? Door al onze koppen samen te brengen slaagden we erin om dit dodelijk virus te

stoppen en zo de wereld te redden. Misschien zouden wij ons eens moeten moeien met de crisis, niet? Na al deze pret moesten we dit hele eind terug wandelen om frietjes te gaan eten en dan om onze trein te halen richting Lommel. Een paar uur later kwamen we aan op het station van Lommel en daar stond **Kameleon** te wachten, om **Markoeb** mee te nemen, maar hij weigerde om onze kar ook in zijn auto te steken, tot grote frustraties bij de jongens. Na een half uurtje wandelen kwamen we echter aan en was alles vergeten. We sloten deze avond af met een avondspel van **Banteng** en **Salamander**, het grote SOA-spel. Dit spel was een variant op cluedo waarbij je moest te weten komen welke senior, op welke plaats, welke type SOA heeft opgelopen. **Jakhals** heeft door snel



te redeneren dit spel in een recordtijd gewonnen, proficiat!



Woensdag 11 augustus

Het opstaan vandaag was wel even met wat stress, we vertrokken vandaag namelijk op woudloper. Wat is de woudloperproef? Om te slagen voor de woudloperproef moet men probleemloos 24 uur alleen in een bos kunnen doorbrengen, gebruik makend van een beperkte hoeveelheid materiaal en een goede basis aan scoutstechnieken. Daarbij moeten enkele opdrachten succesvol worden uitgevoerd. Om te mogen vertrekken moesten we eerst allemaal een knopenproef afleggen waarbij het de bedoeling is dat je 20 knopen kan leggen

en 5 sjorringen. **Salamander** was hier snel mee klaar waardoor hij als eerste het bos in mocht gaan, gevolgd door **Spinaap**, **Banteng**, en als laatste **Lemming**. Terwijl de jongens hun kampje in het bos aan het maken waren, konden **Wouw** en **Jakhals** badge Cartograaf voorbereiden en konden **Markoeb** en **Sitta** ons terrein afwerken en wat op het gemak doen. Ook hebben de thuisblijvers in de avond kunnen genieten van een lekker BBQ samen met de VG'S, terwijl de woudlopers in hun eentje aan het wachten waren tot hun kipje lekker gaar was, om dan lekker te kunnen genieten en de dag af te kunnen sluiten in hun zelfgemaakt bedje.



Donderdag 12 augustus

De tweede dag van woudloperproef, en voor de anderen de tweede chilldag. Tegen 11 uur kwam de eerste al uit het bos en kon dan al rap douchen, terwijl de rest er anderhalf uur later pas uitkwam. Maar wat waren nu de resultaten? Daar moesten ze nog heel eventjes op wachten totdat de EL hen uitnodigde voor een gesprek rond hun proef. Toen iedereen weer helemaal fris en fruitig was, konden we vertrekken naar Lommel city voor het stadsspel van **Spinaap** en **Salamander**. Het spel was een variatie op het bordspel Mister-X waarbij iemand van de groep drie willekeurige plaatsen in Lommel moest bereiken, zonder getikt te worden door de jagers. De jagers konden bij de centrale opdracht uitdagende opdrachten doen en zo de locatie van een punt of Mister-X krijgen. **Wouw** blonk echt uit in dit spel door te winnen als Mister-X en door **Lemming** te vangen. Dus dan was hij ook wel de grote winnaar van het spel. We kwamen terug naar het kampterrein, om dan te kunnen beginnen aan de voorbereiding van onze eigen BBQ die we toch wel verdiend hadden na zo'n 24 uur in het bos. Van 18 uur tot 22 uur hadden we het gezellig dus dan sloten we de dag af op een iets rustigere manier dan normaal, wat helemaal perfect was voor sommigen onder ons.

Vrijdag 13 augustus

Vandaag was het een themadag van **Banteng** gebaseerd op de Netflix show: Sex Education. Ook regelde **Banteng** een speenvarken om gedurende de hele dag te braden zodat het klaar zou zijn als avondeten. Eerst moest er veel vuur gemaakt worden, om zo een goede laag kolen te krijgen. Het varkentje moesten we hier namelijk 6 uur lang boven laten draaien. Ook moest het varkentje zelf klaargemaakt worden door hem te vullen met aardappeltjes en wat kruiden. Erna moest hij ook nog met een speciaal soort sap worden ingewreven om de lekkere smaak te kunnen behouden.

Nadat al het werk klaar was en het varkentje eindelijk boven zijn kooltjes was aan het draaien, kregen we van **Sitta** een morele opvoeding over feminisme en seksuele overtredingen. Er kwamen verschillende meningen aanbod, die soms goed en soms minder goed onderbouwd waren, hé **Sitta**. Ons gesprek werd zelf zo interessant dat meerdere Stamleden een stoeltje pakten en zich achter ons neerzetten om mee te kunnen luisteren naar ons debat. Na ons middageten konden we pas eindelijk iets doen dat in thema was van **Banteng** zijn dag, namelijk het grote 'Once you go big, you never go back'-spel, waarbij het de bedoeling was om een zo groot mogelijk geslachtsdeel te kopen met behulp van themagerelateerde opdrachten. Wie uiteindelijk het spel gewonnen had, blijft nog steeds een



raadsel, omdat we het vervolg van het spel nooit hebben kunnen spelen. Na het spel was er juist nog heel even tijd om naar de VG'S te gaan kijken die bezig waren op het commandokoord tot we een slecht telefoontje kregen van **Jakhals** die nog bij ons varkentje stond. Ons varkentje zijn rugje scheurde open en viel bijna van het spit, een goed teken eigenlijk, want ons avondeten was dus vroeger klaar dan gedacht. Toen ons overheerlijk avondeten opgegeten was, was het tijd voor het avondspel van **Lemming** en **Markoeb**, genaamd Jürgen. De bedoeling was dat we met de gehele groep geld verzamelden om spullen te kopen, die de Jürgen beter zichtbaar zou maken. Daarna moest de Jürgen zich gaan verstoppen in het bos. Tijdens deze opdrachten moest Jürgen de boel dus saboteren om zo zelf te kunnen winnen. **Banteng** was verloren omdat de groep zo veel geld had waardoor hij een fluovest moest dragen en de groep zaklampen kon kopen. Erna kropen we snel ons bedje in, want de volgende dag was overgang al.



Zaterdag 14 augustus

We moesten vandaag opnieuw opstaan in perfect uniform omdat het overgang was. De dag waarnaar we allemaal uitkeken omdat vandaag onze eerste echte dag als leider zou zijn. We moesten ons een beetje haasten omdat we al om 10 uur op de JVG-vlakte moesten staan, maar geen paniek, we hebben het perfect gehaald. Bij elke andere tak delen ze sportprijzen, jaarprijzen of kamprijzen uit, maar bij de seniors heb je niet zo een prijs. Ik rijk er dus maar één zelf uit voor het beste seniorjaar dat onze scouts al heeft gekend. Ook werd er verteld dat iedere woudloper van de Seniors zijn woudloper heeft behaald dus proficiat **Banteng**, **Spinaap**, **Lemming** en

Salamander. **Spinaap**, **Lemming** en **Markoeb** behaalden tevens hun Zilveren Kroon dit jaar, proficiat! Ook werd er bekendgemaakt aan welke takken de Seniors volgend jaar leiding zullen geven. **Banteng** en **Lemming** zullen de Teerpoottak versterken, **Spinaap** de Welpentak, **Markoeb** de Wolventak en **Salamander** de JVG-tak. Helaas zullen we wel volgend jaar onze liefste moderator **Sitta** minder zien op de scouts, zij heeft besloten om haar leiderscarrière te beëindigen en voort te gaan bij de stam. Dus **Sitta** ik wil jou zeker nog eens bedanken voor dit mooie seniorjaar, merci! Door verhalen te horen van elkaar kunnen we de conclusie wel trekken dat iedereen het volgend jaar zeer goed zal doen en dat iedereen er heel veel zin in heeft om te knallen.

Zondag 15 augustus

‘Opstaan in perfect uniform!!!’ Voor de zoveelste keer werd dit kamp die zin al geroepen. Vandaag was de badge Cartograaf gepland, maar wat is Cartograaf? Wel Cartograaf is een proef waarbij je moet slagen voor 3 onderdelen die met kaartleestechnieken te maken hebben. Namelijk: De cursus “Cartografie, Oriëntatie en kompas” volledig beheersen, een praktische proef van dit alles en een autotest. We werden allemaal ergens gedropt en vandaar moesten we ons vlekkeloos kunnen oriënteren en de tocht alleen uitwandelen zonder problemen. Klinkt simpel, niet? Maar voor **Markoeb** was punt 2, de azimuth, al een probleem, ze liep hier namelijk al 2,5 uur verkeerd, maar heeft het dan uiteindelijk toch gevonden. Ook slaagde **Lemming** erin om tijdens de autoproof **Cholo** zijn auto van de kaart te begeleiden omdat hij na paar



minuten rijden niet meer wist waar hij was. Uiteindelijk zijn we niemand verloren en tegen 5 uur 's avonds arriveerde iedereen weer op het kampterrein. Daarna konden we allemaal samen genieten van ons avondeten en het escape-room-spel van **Markoeb** spelen. De bedoeling was dat we uit een virtuele kamer moesten geraken. Eens dit gelukt was, bleek dat we weer in het Kattenbos waren en dat we te voet nog enkele opdrachten moesten doen om te tonen dat we de beste Seniors ooit waren. Natuurlijk was dit geen probleem voor ons om dat te bewijzen. Na het spel was iedereen wel echt moe van het wandelen, dus zijn we maar snel gaan slapen.

Maandag 16 augustus

Vandaag was het kampvuuravond. Voor we met de gehele eenheid konden zingen rond een vuur moest er eerst heel wat afgebroken worden zoals onze eet- en vuurtafel, maar ook onze zithoek, waarop vele andere takken jaloers waren, vooral de VG's. Na alles afgebroken te hebben moesten we nog onze moppen voorbereiden en onze vuurconstructie maken. Het was al 16 uur en het begon om 20 uur, dit leek ons ideaal qua tijdsplanning totdat **Kameleon** kwam aankloppen, op een vriendelijke manier, om met vier een ganse laadbak met hout te vullen. Niemand van ons had daar zin in en dat viel ook op, uiteindelijk splitsten we op. **Banteng** en **Spinaap** gingen al de put voor onze vuurconstructie maken terwijl de rest maar de laadwagen ging vullen. Na een klein uurtje op de laadwagen te staan was hij eindelijk gevuld en kon de rest ook gaan helpen bij de voorbereiding van ons vuur. Tijdens de voorbereiding kwam **Vos** gezellig een koekje eten bij ons voor geen speciale reden. Tijdens dat koekjesmoment werd er ook

op een beschaafde manier besproken welke tak er beter was, de Seniors of de VG's. De keuze is makkelijk gemaakt als je het aan mij vraagt. De kampvuuravond kon toen eindelijk beginnen met alle Seniors achter het vuur en met een animerende show gegeven door al de nieuwe lintendragers, merci voor deze show! Het was echt een gezellige avond met de gehele eenheid, met soms eens een mopje over andere taken, maar dat moet kunnen toch? Kuch kuch #FreeTOKO. We sloten de avond nog af met een lekker drankje rond het vuur.

Dinsdag 17 augustus

Normaal als je opstaat ga je toch direct ontbijten? Nou, vandaag niet, omdat eerst alle gehuurde tenten moesten afgebroken worden en al het gerief van de kindjes opgeruimd moest worden, zodat ze konden vertrekken zonder enig probleem. Toen we uiteindelijk ontbeten hadden, kregen we opnieuw een opdracht van **Kameleon**, die opnieuw vriendelijk vroeg of we alle gehuurde tenten in de camion wouden steken. Natuurlijk doen wij dat! Met ons allen hebben we dat snel gedaan zodat **Lemming**, **Spinaap**, **Banteng** en **Wouw** konden vertrekken naar de verhuurdienst in Leuven. Terwijl zij weg waren kon de rest terreinkuis doen en ook de bussen met de valiezen vullen, zodat we de kindjes konden uitzwaaien die terug naar Wondelgem gingen. Ook moesten **Jakhals** en **Salamander** afscheid nemen van **Sitta** en **Markoeb**, die spijtig genoeg al een dagje vroeger naar huis gingen. Toen we zagen dat de bussen eindelijk vertrokken, moest er nog heel veel gebeuren op het terrein: het gehele staf kamp moest nog afgebroken worden, zodat we de dag erna snel maar ook efficiënt de camions konden inladen. De Seniors moesten dus zoals gewoonlijk nog heel even alles knallen zodat ze in de avond konden genieten van een lekker aperitiefje gemaakt door de Stam en dan ook een lekkere pizza als avondeten.

Woensdag 18 augustus (Na-kamp)

De allerlaatste dag van ons kamp kon beginnen. Voordat alle camions er waren moest er nog veel gebeuren, zodat we op een gemakkelijke manier alles konden inladen. We hadden ook veel last van modder op de weg, waardoor de chauffeur van de grote camion weigerde door te rijden. Hierdoor moest er een tractor gebeld worden om hem eruit te komen trekken en dan op de open vlakte te zetten. Hierdoor liepen we wel wat vertraging op omdat we eerst een stuk moesten wandelen met het gerief om het dan eindelijk te kunnen inladen. Tijdens het inladen van de eerste vier camions, was iedereen nog heel actief, maar toen die klaar was en de laatste dieplader nog gevuld moest worden, was dit een heel ander verhaal. Eindelijk aangekomen kon het hele feest opnieuw beginnen, maar dan omgekeerd door alles uit te laden en op zijn juiste plaats te zetten op ons eigen terrein. Tegen 18 uur 's avonds waren we klaar en kon iedereen weer opgehaald worden door zijn ouders om dan naar huis te keren, en zo dit onvergetelijke kamp af te sluiten.

Nog een woordje

Graag wil ik al mijn mede-Seniors bedanken voor de 12 jaar die we al samen doorbrengen, dus bedankt **Lemming**, **Markoeb**, **Spinaap** en **Banteng** om iedere vergadering en ieder kamp zo tof te maken. Ik hoop dat we elkaar nog vaak gaan zien op de scouts! Ook wil ik onze moderators bedanken om dit geweldige kamp in elkaar te steken om op deze manier 'het kind zijn'-hoofdstuk voor ons af te sluiten, dus **Wouw**, **Sitta** en **Jakhals** echt een dikke merci! Natuurlijk ook een dikke merci aan het EL-team en de Stam om dit kamp mogelijk te maken. Ook wil ik nog eens een minuutje stilte vragen voor het heengaan van **Karoliene de kar**, danku.

Uw reporter ter plaatse
Toegewijde Salamander
 Karel Boogaerts
 Senior

De seniormoderators 2020-2021

Flemende Sitta
Slimme Jakhals
Verstandige Wouw

De seniors 2020-2021

Verwonderde Spinaap
Weerbarstige Banteng
Bedeesde Markoeb
Schalkse Lemming
Toegewijde Salamander



Programma Seniors

DISCLAIMER

De seniors en hun moderatoren stellen samen hun jaarprogramma op tijdens de tweede vergadering. Als gevolg kunnen we hier nog geen programma vrijgeven.

Seniormoderators 2021-2022

Verstandige Wouw

Maarten Depoortere

Seniormoderator

wouw@dezwaluw.org

0474/13.76.48

Zorgzame Cavia

Rozan Michiels

Seniormoderator

cavia@dezwaluw.org

0472/68.22.95

Slimme Jakhals

Arne Stroo

Seniormoderator

jakhals@dezwaluw.org

0479/13.81.81





Chris Bastiaens



Korteboeken 23
9930 Zomergem



t 0474 32 40 37
f 09 372 65 60
e info@pcrondom.be
i www.pcrondom.be

EVÍN

WINE STORE & BAR

EVÍN Wine Store & Bar
Sint-Margrietstraat 16
9000 Gent

